

## Vragen bij de 1<sup>e</sup> preek huwelijk en seksualiteit

Even vooraf:

1. Wat zou je zeggen dat het doel is van een huwelijk?
2. Hoe denk je over echtscheiding en waarom?

Dan nadat we erover hebben nagedacht:

3. Wat kun je met een huwelijk is dienst aan God? M.h.o.o. het werken in de wereld is het huwelijk gegeven. Het huwelijk is dienstbaar aan onze tocht naar Gods koninkrijk...maak dat eens concreet...

4. Wat kun je met 'een huwelijk is hard werken in een uiterst intieme gemeenschap'? Kun je van dat harde werken en alles wat schuurt iets met elkaar en je kinderen delen?

5. Je groeit op verschillende terreinen: lichamelijk, emotioneel, geestelijk en sociaal. Moet je als je bijvoorbeeld geestelijk (dat is op geloofsgebied) niet een kunt zijn, verdergaan op het vlak van lichaam en emotie. Wat zijn de ervaringen daarmee? Zie je het als mogelijkheid om vanwege die reden niet verder te gaan met iemand op wie je wel verliefd bent?

6. Wat vind je: liefhebben is een werkwoord? Waar niet gewerkt wordt aan de liefde gebeuren zomaar grote ongelukken...Hoe zorg jij dat je innerlijk aan elkaar verbonden blijft en niet voor elkaar vervreemd?

7. Wat kun je met de oproep: laat je je kinderen ook iets merken van het feit dat het hard werken is, zodat ze een correctie krijgen voor de roze wolk die de tv en films ons willen laten geloven.

8. Stelling: als ik die ander zo wil hebben als ik nodig heb, ben ik die ander eigenlijk aan het manipuleren. Ik mag van die ander houden zoals hij of zij is.

9. Heb je ervaring met je eigen fouten toegeven? Kun je doorgeven aan je partner en/of kinderen waarom jij op die manier van genade kan leven?

10. Wat vond je van die opmerking dat het Bijbels is om elkaar lief te krijgen *in* het huwelijk, met een verwijzing naar wat er staat over Isaak en

Rebekka: liefde is Bijbels gezien niet zozeer een basis voor een huwelijk, als wel een opdracht.

11. Herken je dat, dat je gemakkelijk verliefd kunt worden op een ander, ook als je getrouwd bent? En wat vind je van de opmerking dat dat zomaar kan gebeuren (het gras is elders snel groener), maar dat je je zelf moet beheersen, vanwege je trouwbelofte? Wees eens eerlijk...

12. In de preek werd dit gezegd: echte huwelijksliefde is een gave van de Geest. Hij maakt je bereid om voor elkaar iets te ontzeggen, geduld op te brengen, het belang van de ander voorop te zetten. Juist in spannende tijden, als het dor lijkt, mag je je openstellen voor dat werk van de Geest. Herkenbaar? Hoe doe je dat?

13. Heb jij geleerd respect te hebben voor mensen die scheiden, omdat er zoveel gestreden is om het goed te houden?

14. In de preek werd vrij stellig gezegd: de Bijbel zegt dat wat God samengevoegd heeft, door de mens niet mag worden gescheiden. Spreuken 2:17 spreekt negatief over iemand die de echtvriend van haar jeugd verlaat, en het verbond van haar God vergeet. Een verbond in zijn naam gesloten, mag worden nagekomen. Ook als het slecht voor je uitpakt, is de eerste weg dus liefde en trouw. Het huwelijk is in de naam van God begonnen. In Matth 19 spreekt Jezus zelf uit dat echtscheiding niet kan. Dat is toch een veel te hoge norm?

15. Later in de preek werd gezegd: je kunt wel zeggen: Gods plan met ons is helder (echtbreuk is verboden), maar we staan wel midden in deze wereld, midden in de gebrokenheid, midden in de modder. In deze gebroken wereld komt het meer dan eens tot een echtbreuk. Ook in de kerk. Dat kan zelfs als je netjes getrouwd bent, maar ondertussen een affaire hebt, of je vergooit aan seks op tv. Wat vind je van die zin?

16. Er werd gesproken over lichtvaardig oordelen n.a.v. zondag 43, door kerkenraad of door gemeente. Is dat iets wat je herkent, of is dat geen terechte opmerking?

17. Wat merk je van mensen die gescheiden zijn en opnieuw getrouwd? Zie je daar soms mensen opbloeien? Hoe weeg je dat? In de preek stond: ook daar berusten we in, niet om het goed te praten, maar omdat in onze gebroken wereld nieuw geluk zo gevonden kan worden. Wat vind je daarvan?

18. Mensen die gescheiden zijn hebben vaak veel meegemaakt en hebben veel van onze zorg nodig, aldus de preek. Wat is jouw manier om die zorg te geven?

19. Als je bidt, persoonlijk of samen, bijvoorbeeld aan tafel, is er dan ook vaak een gebed voor de gescheidenen, zodat we biddend om hen heen staan?

20. Als je bidt, persoonlijk of samen, bijvoorbeeld aan tafel, is er dan ook vaak een gebed voor onze huwelijken, of die goed mogen zijn en of we elkaar de liefde mogen geven die we aan elkaar “verplicht” zijn?