

**Matteüs 6 : 10a (laat Uw Koninkrijk komen)**

**In Gods rijk ben je eeuwig blij met de Koning**

**Lezen: Marcus 1 : 9 – 15**

**Marcus 1 : 21 - 34**

**Tekst: Matteüs 6 : 10a**

**Lezen: Zondag 48 (na de verkondiging)**

**Zingen: Psalm 99 : 1 en 8**

**Zingen: Psalm 97 : 1, 3 en 5 (na de wet)**

**Zingen: Opwekking 769(na lezing)**

**Zingen: Gezang 38 (Canon; na kindermoment)**

**Zingen: Opwekking 585 (na de verkondiging)**

**Zingen: Psalm 98 : 4 (na het gebed)**

**Zingen: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag**

**Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus,**

**Kindermoment:**

**Blij met de koning**

Jongens en meisjes. Wij leven in Nederland. Dat is een

koninkrijk. Wie is de koning van dat rijk? **Willem-Alexander**. Wij

hebben ook nog een koningin: **Maxima**. We kunnen blij zijn met ze. Een paar dagen van het jaar laten we dat heel erg merken. Op **Prinsjesdag**. Dan rijden de koning en de koningin met een paard en wagen naar de ridderzaal. Is dat een gewone wagen? Dat heet een **gouden koets**. De koning en de koningin zwaaien naar alle mensen. Die staan met vlaggetjes te zwaaien, sommigen hebben oranje kleren aan, ze roepen "oranje boven". Bij de **balkonscene** staat iedereen te klappen en te juichen. Het is een vrolijke boel in Den Haag. De mensen zijn blij met de koning en de koningin. Er is nog een dag, dat de koning feest viert met het volk. Weet je welke dag dat is?

**Koningsdag**. Weer allemaal vrolijke mensen, muziek, spelletjes, de koninklijke familie komt heel dichtbij mensen, ze geven hen een hand, en ze krijgen bloemen en andere cadeautjes van mensen. Het zijn prachtige dagen, en we zijn trots dat we Nederlanders zijn, met zo'n koning en koningin, met wie je plezierig feest kunt vieren.

Gebeuren er alleen maar prachtige dingen, waar de koning bij is? Er gebeuren ook wel eens erge dingen. Een paar jaar

geleden is er een groot vliegtuig neergestort. Er zijn toen heel veel Nederlanders overleden. Toen was het hele volk verdrietig. We horen er nog steeds van, de lijnvlucht MH17. Dat weten we bijna allemaal hier in de kerk wel. Toen waren de koning en de koningin er ook bij. Weet je nog? Dat zien we hier op **een paar foto's** Waarom waren zij erbij? Om mee te leven. Alleen al, dat zij erbij waren, troostwoorden zeiden, dat heeft de mensen goed gedaan. Het heeft hen geholpen, ze kregen er kracht door. Het hele volk was er dankbaar voor. Het is zo belangrijk, dat je een koning hebt, die bij de mensen is, op de momenten dat ze dat nodig hebben. Zo'n koning/koningin hebben wij. We zijn blij!

Weet je, dat we nog een Koning hebben? Wie is dat? De Here God! Daar gaan jullie het nu over hebben bij de Regenboog. Wij hier in de kerk ook.

### **Gods rijk: een feest!**

Christus brengt goed nieuws. Evangelie. Lees daar niet overheen. Johannes was net gevangen genomen. Johannes,

met zijn zware preken. Oordeel, de bijl ligt aan de wortel van de boom, nog even en de boom wordt omgekapt.

En dan nu Jezus. Goed nieuws heeft Hij. Het koninkrijk van God is nabij. Zo dichtbij. Je kunt er naar binnen lopen. Het enige wat nodig is: kom tot inkeer, geloof! **Jezus** is de wereld in gekomen. Hij richt het rijk op. Met Hem verandert er zoveel. Je gaat met andere ogen de wereld zien. Wat zie je dan? Dat God zijn schepping niet vergeet. Er gaat veel kapot. Het leven is verscheurd. Verziekt. Dat moet anders! Door Jezus. Die maakt van de schepping een feestelijk huis om in te wonen. Gods rijk is een rijk van herstel, verzoening, genezing. Dat zie je gebeuren. Jezus bevrijdt. Het leven komt tot volle bloei. God verlangt daar naar. Jezus verlangt daar naar. Hij geneest. Dat lezen we in Marcus 1. Een man, bezeten door een duivelse geest. De mens was besprongen door zo'n geest, werd er door in beslag genomen. Die begon brutaal Jezus uit te dagen. Hé daar...ik weet wel wie je bent. Wat hebben wij met jou te maken. Net precies op het moment, dat de mensen onder de indruk waren van Jezus' prediking. De duivelse geest vindt dat

niks. Hij zal dat gezag van Jezus breken met zijn uitdagend protest. Maar Jezus is sterker. **Hij** maakt de man vrij, de duivelse macht wijkt. Dát is het koninkrijk van God. Daar is geen plaats voor demonen. En ook verder pakt Jezus allerlei ziekten aan. Ziekte hoort niet. Ziekte maakt stuk, een zieke kan niet functioneren zoals hij wil, het verstoort rust en vrede. Jezus pakt alles aan, lichamelijke ziekte, geestelijke moeite. Als Hij komt genezen, dan de hele mens, de binnenkant, en de mens van buiten. Jezus haalt de duisternis weg. Zijn rijk is een rijk van licht en vrede. Hij bevrijdt van handicaps, drijft de angst uit, overwint de wanhoop. Zijn rijk is vol moed, vreugde. Het is daar groot feest. Jezus herstelt. Relaties komen op orde. Dat is de diepe betekenis van wat er in Marcus 1 gebeurt. De schoonmoeder van Petrus genezen. Van het ene op het andere moment. Jezus hoeft er geen truckendoos voor open te trekken. Hij pakt haar hand, helpt haar overeind. En dan zegt Hij niet: “ga eerst maar eens een weekje bedrust doen, de koorts heeft je nogal aangepakt. Je moet op krachten komen”. Nee, de vrouw staat op en gaat zorgen, ze heeft de krachten weer

helemaal terug. Dát is wat Jezus doet. Special effects om bewonderd te worden? Hij brengt mensen onder de indruk van Gods rijk. Zó gaat het er aan toe als God Koning is. **Dit** is wat God wil, zó heeft Hij het leven bedoeld. Dat mensen het met volle teugen genieten, blij en zonder tranen. Die boodschap komt over! Reken maar. Nog diezelfde avond staan de mensen in rijen voor de deur, alle zieken worden genezen, maakt niet uit hoe ernstig, hij dreef weer demonen uit. Jezus overwint de kwade machten, Gods rijk is een rijk van herstel, genezing, bevrijding, vrede en gerechtigheid. Jezus brengt niet alleen het koninkrijk. Hij ís het koninkrijk. In eigen persoon. Het gebroken leven op aarde wordt recht gezet. Het Rijk van God is nabij, loop er niet aan voorbij. Wees welkom. Het is een rijk, waarin het leven geleefd en gevierd wordt. Net als bij ons in Nederland op koningsdag en prinsjesdag. Laten we blij zijn. Blij met de Koning van dit rijk. Hij heeft het er naar gemaakt. Blij en vol ontzag. Die mensen wisten niet wat ze zagen. Je maakt wat mee, in Gods rijk!

Heb jij het koninkrijk ook al gevonden, en ben je er binnen gegaan? Wat is er voor jou veranderd, geheeld en verzoend? In het Rijk van God wordt het leven hersteld. Heb jij daar wel eens wat van mee gekregen? Hoe ervaar jij Jezus als de vredebrenger in je leven? Hoe speelt in jouw hart het verlangen naar heling van geest, ziel of lichaam? Van relaties?

### **Is het gebed nog nodig?**

Jezus zegt, dat we moeten bidden: “Laat uw koninkrijk komen”. Moet dat nog? Het rijk is al gekomen, het is nabij (Marcus 1 : 15) Er zijn christenen die dat denken. Dat de hemel al op aarde is. Zij zeggen: wie gelooft, hoeft niet te lijden, niet ziek te zijn, niet langer in armoede te leven. Leg dus beslag op je rechtmatige bezit, op gezondheid, voorspoed en succes, en claim het in Jezus’ naam.

Maar klopt dat? Gaat het er zo aan toe? Worden gelovige mensen niet ziek? We weten beter. We zien veel wonderen van het koninkrijk. Eerlijk is eerlijk. Waar gepreekt wordt, worden mensen aangeraakt. Ze bekeren zich, en geven hun leven aan

God. Mensen die geestelijk dood waren, ontvangen het nieuwe leven in Christus. Slaven van de zonde worden kinderen van God. Christenen komen op tegen onrecht, zijn zuinig op het milieu, leven klimaatbewust, gaan voor vrede. Maar dat is niet het hele verhaal.

**We** bespraken op de catechisatie deze stelling van één van de catechisanten: “Ik weet zeker dat God bestaat en voor mij zorgt, alleen toch ervaren we vaak veel moeite en pijn en dit kan toch twijfel brengen”. Dat hebben we besproken in de groep.

Iedereen herkende dit. Ja, er is kwaad in ons leven. Ja, dat morrelt aan ons geloof, ja dan moet ik twijfelen. **Twijfelen** aan God. Deze catechisanten hebben al ingrijpende dingen mee gemaakt. Zij weten waar ze het over hebben.

We horen mooie verhalen over Gods rijk. Maar hoe feestelijk is het daar? Het gebeurt zo vaak: je bidt je te pletter, maar genezing blijft uit; gelovigen sterven, soms heel jong. Het is niet altijd vrede in de gemeente, en als je gelooft kijken mensen je soms aan of je van een andere planeet komt. Christenen die



moeten lijden onder onrecht, het geweld houdt niet op. Ontrouw en bedrog kom je overal tegen

Het kwaad is pijnlijk aanwezig. De duivel lijkt wel sterker dan God. Hier zit de moeite en pijn van de catechisanten. Het pakt je aan, je wilt wel geloven, maar het is moeilijk om je aan God te geven. Een worsteling die velen van ons zullen herkennen.

Hoe zit het met God en het kwaad?

Daar is meer over te zeggen dan ik in één preek kan doen.

Voor nu dit: als je aan Gods rijk denkt, kun je dromen van een ideale wereld. Een toestand van vrede, gerechtigheid. Maar is dat het complete plaatje? Jezus zelf heeft laten weten dat we niet hoeven te rekenen op een succesvol leven. Lijden zal je deel zijn, de wereld zal jullie haten, zegt Hij in Johannes 15 : 18 – 21. Paulus heeft daar een en ander van mee gekregen: “Door de Joden ben ik vijfmaal met veertig min één zweepslagen gestraft, ik ben driemaal met stokslagen gestraft, ik ben eenmaal met stenen bekogeld en heb driemaal schipbreuk geleden. Eén keer heb ik een etmaal op zee rondgedreven” (2 Korintiërs 11 : 24 – 25). Dit is nog maar het begin van een

langere lijst ellende. Dat is wat christenen mee kunnen maken. .  
Verhoring van dit gebed om de komst van Gods rijk... betekent  
verstoring van je rustige leven. Het kan je in donkere,  
crisisachtige situaties brengen. Voor wie een groots festijn  
verwacht, is dit koninkrijk een teleurstelling. Voor wie op aarde  
een vrederijk tot stand wil brengen geeft het frustratie. Voor wie  
zich veilig uit de wereld wil terugtrekken wordt de rust wreed  
verstoord. Valt het niet tegen? Hoe kon Jezus *blijde* boodschap  
van het koninkrijk prediken?

**Jezus**, wie is Hij? De Koning der Joden. Wanneer was Hij dat?  
Wanneer stonden die woorden als een opschrift boven zijn  
hoofd? Aan het kruis. De machtigen van de wereld hebben  
Hem daar aan gehangen. Terechtgesteld als de Koning der  
joden. Daarna de dood. Mensen delen met Hem in dit  
koningschap. Johannes en Jakobus vragen of zij naast Hem  
mogen zitten als Hij op de troon zit. Jezus zegt hen dat zij de  
beker moeten drinken, die Hij moet drinken. De beker  
drinken...de weg van het kruis gaan, lijden.

Maar je gaat niet alleen. Hij is er bij. In de donkere momenten van je leven. Hij traint mensen die lijden, die pijn voelen, bedroefd zijn. Hij traint om vol te houden. Wie zich gedragen weet in tegenslag, voelt dieper Gods genade. Het lijden kan vormend werken, het staalt karakters. Hij is erbij.

Zoals koning Willem-Alexander en koningin Maxima erbij waren. Op de inktzwarte dagen na de ramp. Ze waren er, dat alleen al deed goed. Het loste de problemen niet op. Maar hun aanwezigheid was een teken van moed. En hoop: de mensen lieten het er niet bij zitten. Verdrietig, maar met de nodige veerkracht om verder te gaan.

Koning Jezus is erbij. Tot aan de dood toe heeft Hij het bittere van dit leven mee gemaakt. Alles heeft Hij gedragen. Meer dan wij, dieper, pijnlijker, verschrikkelijker, helser. Je hoeft Hem niets te vertellen. Hij wéét het, voelt mee. Dat geeft moed. Maar Jezus kan meer, dan onze Nederlandse koning. Hij heeft meer voor ons, dan een invoelende nabijheid, een goed woord. Hoe goed ook. Hij leert ons bidden: laat uw rijk komen...en Hij vervult dat op een manier, die wij ons niet kunnen indenken.

## Het volmaakte rijk

Jezus is opgestaan. Zijn rijk blijft niet steken in dood en ellende. Jezus leeft in heerlijkheid. Discipelen mochten tasten dat Hij zelf het was, die was opgestaan. Maar ze mochten Hem niet vasthouden. Zijn heerlijkheid is te groot, past niet binnen de afmetingen van ons bestaan. Maria kon er naar grijpen, maar moest los laten. **Het** is me een grote blijdschap u te mogen melden: met de dood is het rijk van God niet over en voorbij. Pas bij het sterven ga je zien, dat het een rijk is van volmaakt geluk. Hoe heerlijk zal dat zijn? Gods geheim. Mensen tasten er naar, soms weten ze meer dan de Bijbel ons vertelt. Jezus kan aan Jakobus en Johannes niet zeggen welke plek ze daar zullen krijgen. Op weg naar de hemel krijg je geen vliegticket met geclaimde stoelen. Je kunt in de hemel geen plaats reserveren. Hoe het daar is? Dat hoeven we niet te weten. Wat we weten? Jezus is daar! We zijn er thuis bij God! In zijn heerlijkheid. Als gouden de portalen van een herfstige najaarslaan zijn, hoe zullen dan de hemelzalen zijn. Volmaakt. Geen kwaad meer zal er zijn. Verboden toegang voor de duivel.

Maar dan zijn we er nóg niet. Dé ultieme verhoring komt, als Jezus terugkeert. Op de wolken. Hij brengt de hemel hier: op áárde. De schepping. De satan heeft er in willen breken, als een duivel ging hij tekeer, heeft veel kapot gemaakt. Hij wilde de baas zijn. Het is hem niet gelukt. Er komt een aarde, waar het goed is. Alles goed. Dán zijn er geen teleurstellingen meer. Dán is het vrede op aarde. We zullen altijd bij de Heer zijn. Voor altijd blij met deze Koning. Streck je uit naar dat herstel, die vrede. Streck je uit naar die bevrijding. Met gevouwen handen. Bid: laat uw koninkrijk komen. Amen.