

1 Korintiërs 13 : 7

De liefde houdt vol onder alle omstandigheden

Lezen: Matteüs 18 : 21 - 35

Tekst: 1 Korintiërs 13 : 7

Zingen: Gezang 118 : 1 en 3 (schoolpsalm)

Zingen: Psalm 119 : 39 en 40 (na de wet)

Zingen: Psalm 32 : 1 (na de lezing)

Zingen: Psalm 133 : 1 – 3 (na de verkondiging)

Zingen: Jezus' liefde voor mij (Sela)

Zingen: Aan mijn zij (Sela)

Zingen: Opwekking 428

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus,

Ideaalbeeld?

De liefde heeft met alles te maken. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Dat is geweldig.

Vier keer: alles. Niks valt er buiten. Is dat niet te hoog gegrepen? Verdraagt u alles van uw gemeenteleden? Schetst dit vers niet een ideaal, dat geen mens kan halen?

Laten we dit vers op de volgende manier lezen. Voor liefde vul ik in: God. Een beetje vrij vertaald kom ik dan op het volgende:

God houdt nooit op je onderdak te geven.

Hij houdt nooit op in je te geloven

Hij heeft hoop voor jou

Hij blijft volhouden in zijn liefde voor jou.

God houdt nooit op je onderdak te geven

Alles verdraagt ze, de liefde. Verdragen? Wat is dat? Als ik me erger aan een broeder, die vaak te nadrukkelijk aanwezig is, hoe ga ik dat verdragen? Is dat: ik hou mijn mond, dan krijg ik tenminste geen grote mond terug? Zand erover? Zoiets stond in de vorige vertaling: de liefde bedekt alles. Stop weg je irritaties. Onder de mantel van de liefde. Moet je eens proberen. Zou dat lukken? De woede ligt onder die mantel te smeulen, en onverwacht barst de bom. Je hebt het niet in je macht. Het gaat niet om “zand er over”, of de “mantel van de liefde”. Er staat eigenlijk: de liefde overkapt alles. Als je een dak boven je hoofd hebt, wordt je beschermd. Tegen kou en regen, of

tegen brandende hitte. Wie onderdak heeft, heeft een thuis, het vertrouwde gevoel van een eigen plek. Dat doet de liefde. Ik las bij de voorbereiding een verhaal dat me raakte. Een stukje geschiedenis. **Erich Honecker** was indertijd leider van Oost Duitsland (de DDR). Hij was verantwoordelijk voor een strak communistisch regime. **Hij** was verantwoordelijk voor het schietbevel op mensen die naar West-Duitsland probeerden te vluchten. Hij werd later aangeklaagd vanwege de dood op minstens 192 mensen. Toen in 1989 de muur, het ijzeren gordijn viel, kwam deze gehate Honecker met zijn vrouw op straat te staan. Hij had letterlijk geen onderdak. Toen besloot een dominee om hem onderdak te geven in de pastorie. Dat was niet omdat hij Honecker zo sympathiek vond. Acht van zijn tien kinderen mochten onder het regime van Honecker niet doorstuderen, ook al hadden ze goede cijfers. De predikant met zijn gezin had er dus onder geleden. Toch gaf hij onderdak, twee maanden lang. Dát is wat Paulus bedoelt. De liefde overkapt alles. Dat gaat dus heel ver. Neemt zelfs de gehate in bescherming, en deelt zorg. Je haalt de ander aan. Bij je

binnen. Jouw liefde wordt een huis om het leven te delen, in te wonen.

Maar dat is toch echt te hoog gegrepen? Waarom zou jouw liefde een huis worden voor die man, die jou op het hart geeft getrapt, bedrogen en wat niet al. Onmogelijk. Maar het overkomt jou toch ook? **God** geeft jou onderdak. Haalt je ook vandaag weer binnen in het huis van zijn liefde. Jij, met jouw karakter. Je trapt God op het hart, verraadt of vergeet hem. En Hij zegt: kom binnen. Zou jij dat dan niet bij die lastige broer doen? Denk aan de gelijkenis die we lazen. De slaaf kreeg werkelijk kapitalen kwijtgescholden. Maar zijn medeslaaf liet hij voor een paar eurootjes de bak indraaien. Die had er niks van begrepen. De heer zegt het hem: had ook jij geen medelijden moeten hebben met hem, omdat ik medelijden had met jou?

God houdt nooit op in je te geloven

De liefde gelooft alles. Geloven dat is: vertrouwen geven. Wij geloven in God. Dat zeggen we, daar staan we voor, en het is

heerlijk! Maar hier wordt het anders gebruikt. Het lijkt er op dat we in de ander moeten geloven. Die man die jou een vervelend kunstje geflikt heeft. Met zo iemand doe ik geen zaken meer. Je haakt af. Maar de liefde gelooft alles. Ook in die man. **Gods** liefde gelooft in die broeder. Zoals Hij in jou gelooft. Hij blijft in jou leven liefde investeren. Zo blijf jij in liefde naar die ander kijken. Je blijft hem je vertrouwen geven. Zoals God jou ook het vertrouwen geeft. Elke dag. Elke keer als je Hem wat geflikt hebt. Hij komt bij je terug. Hij blijft jou het vertrouwen geven. Zou jij dan je naaste laten vallen?

God heeft hoop voor jou

Waarom geeft God jou steeds weer vertrouwen? Hij heeft hoop. Dat jij kunt veranderen. Jij hoeft niet altijd dezelfde te blijven. Hoop is voor Hem de reden om in liefde aan jou te werken, je karakter te vernieuwen. God wéét wie jij kunt worden, dat kan Hij niet vergeten. Hij schrijft jou niet af, omdat er met jou toch niks goeds meer te beginnen valt. Zo mag jij hoop hebben voor je naaste. Je kijkt met andere ogen naar hem. Misschien dacht

je altijd wel: die man daar kom je nooit een stap verder mee, die zit zo raar in elkaar. Maar liefde blijft hopen, dat mensen vernieuwd kunnen worden. Is dat met jou ook niet gebeurd? Of ben je stiekem ook teleurgesteld in jezelf, dat het nooit meer wat wordt met je geloof, en met je begrip voor anderen? Omdat je altijd weer terugvalt in je eigen vervelende trekjes. God blijft hopen! En dus veranderen. Jou. Die ander. God ziet een nieuwe mens in jou. Het wordt met jou nog wel wat. Dat mag je hopen voor die ander.

God blijft volhouden in zijn liefde voor jou

Er wordt geroepen om duurzaamheid. Duurzame economie. Duurzaam klimaatbeleid. Duurzame energie. Liefde is duurzaam. Zij volhardt, houdt het vol. In moeilijkheden groeien mensen uit elkaar, lopen bij elkaar weg. Dat lijkt de enige mogelijkheid. Zo is liefde niet. Die wordt juist super actief, zeer alert in slechte tijden. Dan is er voor de liefde extra werk aan de winkel. Ze krijgt dan de kans om zich meer dan normaal te laten zien, in haar ware aard. Dan komt ze op z'n mooist uit de verf.

Je gaat de liefde dan op waarde schatten. **Liefde** houdt het vol, ze is sterker dan alle pijn en onrecht die mensen elkaar aan doen. Die liefde is een wonder.

Wij belijden, dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus. We proeven die in brood en beker. Telkens staat die tafel er weer. God steekt weer, voor de zoveelste keer zijn hand uit. Zijn hart vol liefde gaat open voor ons. Wij mogen ons tegoed doen. Je zou er toch naar verlangen. Na alles wat je van de liefde hebt gehoord. Wil je ervan genieten, ervan géven. Daarom moet je hier zijn, bij God. Drink uit de bron. Dán kun je vooruit. In alles. Amen.