

Matteüs 6 : 10b

God wil de wereld als zijn rijk

Lezen: Marcus 14 : 32 – 52

Tekst: Matteüs 6 : 10b

Zingen: Psalm 128 : 1 en 3 (Nieuwe Psalmberijming)

Zingen: Psalm 86 : 4 en 7

Opwekking 268 (na lezing)

Zingen: Projectlied couplet 1(Voor Regenboog)

Zingen: Gezang 36 : 4 (na verkondiging)

Zingen: Opwekking 136(inleiding op gebed)

Zingen: Liedboek Nieuw 442 : 1 en 2 (na collecte)

Zingen: Liedboek 415 : 1, 2 en 3 (na de zegen)

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus,

Ik wil niet

Ik wil niet naar school. Ik wil niet meedoen met dat spelletje. Ik wil niet naar mijn werk. Je hebt allemaal wel eens zo'n ik-wil-niet-bui. Dan heb je nergens zin in. Jij doet even niet mee. Je doet alleen wat je zelf wil.

Ik weet niet of een kind wel eens tegen de juf zegt: ik doe alles wat u wilt. Graag zelfs! Of een kind dat tegen de ouders zegt: wat wil ú eigenlijk dat we gaan doen? Het is meestal andersom. Ouders vragen hun kind: waar heb jij zin in? Soms is het moeilijk om het met elkaar eens te worden. Dan hebben ouders een plannetje, waar de kinderen geen zin in hebben. Zo zit het leven natuurlijk wel in elkaar: je moet vaak genoeg iets doen waar je geen zin in hebt.

Vragen aan een ander, wat die wil. Daar gaat het vanmorgen over. De vraag: "laat uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel". De Here Jezus heeft ons die vraag geleerd. Bidt: "laat uw wil gedaan worden". Aan wie vragen we dat? Aan de Here God. Je vraagt wat Hij wil. Dat is belangrijk voor jou. Jij wilt daar iets mee. Je wilt meedoen met God. Dat is best apart. Want mensen willen juist vaak iets anders. God had gezegd tegen Adam: ik wil dat je niet van die boom eet. Adam deed het wel. Tegen Jona had God gezegd: jij moet naar Ninevé. Maar Jona wilde niet, hij stapte in de boot en reisde een andere kant op. Er zijn wel meer voorbeelden in de Bijbel. En je komt ze

vandaag tegen. Je komt je zelf tegen. Kijk in de **spiegel**. Zie je daar iemand die iets anders wil dan God? Jezus vindt dat het moet veranderen: jullie moeten bidden, dat je Gods wil doet.

Een moeilijk gebed

De Here Jezus had het moeilijk. We hebben dat gelezen. **Hij** is met zijn leerlingen in de tuin van Gethsemane. Vlak daarvoor hebben ze samen gegeten. De Pesachmaaltijd. Jezus heeft het avondmaal ingesteld. Daarna is Hij de nacht in gegaan. De tuin in, niet ver van Jeruzalem. Pikdonker is het. Hij zal verraden worden. Gevangen genomen. Voor de morgen heeft Petrus hem in de steek gelaten. De zwartste nacht in de geschiedenis. Die zwartste nacht verdwijnt niet als het daglicht aanbreekt. Wat de nieuwe dag brengt, is vreselijk. Hij zal een verschrikkelijke dood sterven. Aan een kruis moet Hij hangen. Te kijk voor de mensen. En dat is het ergste nog niet. God zal Hem in de steek laten. Helemaal alleen moet hij worstelen. Tegen kwade machten, die Hem mishandelen en martelen. Dat staat de

volgende dag op zijn agenda. Jezus weet het. Hij kent Gods programma. Hij weet wat God wil!

Jezus heeft het er moeilijk mee. Hij verdraagt het haast niet. Die wil van God maakt hem onrustig en bang. Het angstzweet breekt Hem uit, het valt als druppels bloed op de aarde.

Dodelijk bedroefd is Hij. Hij moet wat. Hij gaat bidden.

Overleggen met zijn hemelse Vader. Hij vraagt Vader: kan dit niet anders? Moet dit echt zo? Kan deze beker niet aan mij voorbijgaan. De beker van Gods boosheid. Jezus vindt het zo erg als God boos is en dat over Hem heen komt. Dat is ongelooflijk zwaar. Is er niet een andere weg? Een andere manier van verlossen? Zonder dat ik moet lijden onder uw boosheid? Zonder dat U mij in de steek laat? Dat mensen mij in de steek laten is al erg genoeg. Maar U? Moet dat echt zo? U bent toch God? U kunt toch wel iets anders bedenken? “Maar, zegt Jezus, laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt”. Dat is niet gemakkelijk geweest voor Hem; dat kunnen we allemaal wel bedenken. Here, eigenlijk wil ik het niet. Ik wil die beker niet! Ik wil niet aan het kruis. Ik wil niet door U verlaten worden.

Ik wil niet in het donkere zwarte gat, waar alle kwade machten mij bestormen, waar de duivels vrij spel hebben. Alles protesteert! Dit wil Hij niet. Dat is een gevecht geweest in zijn ziel. Maar dan komt het er toch uit: niet wat ik wil, maar wat u wilt moet gebeuren. Het komt er uit. Misschien is het eruit geperst, uit gewrongen. Maar Hij zegt het toch, dat gebed, wat Hij zelf aan de discipelen heeft geleerd. Laat uw wil gebeuren. Het is het enige gebed van het Onze Vader, dat Jezus zo letterlijk heeft gebeden. Tenminste, wat wij in de Bijbel lezen. Het is dít gebed, dat Hem zijn leven gekost heeft. Zó diep is het gegaan. In dit gebed geeft Jezus zich helemaal over. Wat God ook wil, hoe moeilijk het wordt, wat God wil móet gebeuren. Wat God doet, is goed. Al moet Jezus er aan kapot gaan. Dit is het laatste gebed, dat de discipelen uit Zijn mond hebben gehoord, als een erfenis, die Hij hen meegeeft. Hier moeten zij mee verder. Uw wil geschiede.

We gaan nog een stapje door denken over Jezus in die nacht. Hij bidt niet: “geef dat ik mij erbij neerleg, bij wat U over mij besluit. Als het dan echt niet anders kan, dan moet het maar

zo...maar eigenlijk ben ik het er niet mee eens". Jezus is het wél met de Vader eens. Het kan een worsteling zijn, er komt zoveel pijn en verdriet op Hem af, om bang te worden, maar Hij geeft zich echt met zijn hele ziel over! Hij wil, wat God wil. Gods besluit wordt niet aan Hem voltrokken. Maar wordt door Christus gedaan! Voluit. Vrijwillig. Dat is de uitkomst van dit gebed. Want kijk maar. Hij zegt de discipelen: "Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert is nabij". Hij laat het niet over zich komen, wat er gebeurt. Hij zoekt het op. Zijn verrader zoekt Hij op. De soldaten die er aan komen. Hij kruipt er niet voor weg. Kom op! Gods wil moet gedaan. Hij staat er nu volledig achter. Gods wil is zijn wil.

Jezus heeft geworsteld. Er zit troost in. Zelfs Jezus had het er moeilijk mee. Dan begrijpt Hij ook, als wij het moeilijk hebben met Gods wil. Hij voelt wat je mee maakt, als je vecht tegen Gods wil. Hij weet hoe diep het kan gaan. Hoe een mens het er te kwaad mee heeft. Uw wil geschiede...dat gebed kost Hem het leven. Het kan zelfs ons het leven kosten. Voordat je het daar mee eens bent. Dat gaat niet van het ene op het andere

moment. Jezus maakt het ons niet makkelijk, maar Hij staat wel dichtbij ons. Hij weet wat er in je omgaat. Hoe het tekeer kan gaan van binnen. Hij is ervaringsdeskundige. Eén die je helpt! Hij is dieper gegaan dan jij. Hij moest door God in de steek gelaten worden. Dat zal jou nooit aangedaan worden. Daar zorgt Hij voor: God zal met je zijn!

Wat wil God eigenlijk?

Wat wil God? Wat zou u daar op antwoorden? Misschien zeg je: dat ik me aan de wet houd. De tien geboden. Zeker niet onbelangrijk. Het is moeilijk genoeg, het valt niet mee. Voor ik dat wil? Nog maar eens over nadenken.

Dat gaan we nu doen. Want wat wil Hij eigenlijk? Het is Gods wil om de wereld te winnen. Hij had de wereld gemaakt. Die was van Hem. Maar door de zonde is die Hem afgepakt. Hij wil die terug. Hij houdt van zijn wereld. Daar wil Hij zijn Zoon wel voor naar de aarde sturen. Die moet zorgen dat de aarde weer van God wordt. God moet weer de Koning zijn van zijn rijk, deze schepping. Dát is wat God wil! Hij wil dat de mensen op

de aarde weer van Hem worden, Hij wil ze zijn kinderen maken. Hij wil kleine baby's en volwassen mensen erbij hebben in zijn grote Gezin. Een schitterend plan, het trekt Jezus in die zwarte nacht over de streep. Het moet Hem zijn leven kosten! Hij wil dat het goed komt tussen de wereld en God.

Kijk zo eens tegen Gods wil. Hij wil jou! Schrijft je niet af. Hij wil zijn schepping, de wereld zijn aarde. Hij wil die verlossen, vernieuwen, mooi maken. Gods wil, daar moet je geen hekel aan hebben. Het is iets om mooi te vinden. God wil zich weer geven aan de aarde. Hij wil er zelfs gaan wonen. Hij gaat hier zijn huis krijgen. Tel dat eens bij elkaar op. Dan kom je tot een verrassende conclusie, Gods wil gaat samen op met Zijn liefde. En de Here Jezus wil daar in mee. Hij had het heel moeilijk. Huiverde van wat Hem te wachten stond. Maar toen Hij aan Gods wil dacht...kon Hij niet anders. Hij wilde dat God weer van zijn schepping kon houden. Toen Hij dát bedacht ... gaf Hij zich over. Hij stond er 100% achter. Dit ís het. Dit móet ik zo doen. Dát dacht Jezus. Want ook Hij wilde de aarde redden, Hij wilde een nieuwe wereld. Hij zag het al voor zich: al die mensen, die

blij en enthousiast daar zouden wonen. Samen met God. **Moest** Jezus daarvoor aan het kruis? Hij gíng er voor. Hij kón niet anders. Zijn hart was vol liefde voor de schepping en zijn mensen. Dat heeft Hem over de drempel van zijn angst en de pijn van het kruis heen geholpen. Hij zou onrecht lijden. Hij zou onschuldig ter door veroordeeld worden. Het moest. Zó zou Gods liefde de aarde bereiken. Mensen redden. Nieuw maken. Er moest een wereld komen, zonder onrecht en pijn. Dus: Gods wil zou gedaan worden.

Meewerken in Gods rijk

“**Laat** uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel”.

Wat betekent dat, als wij dit bidden? Dat we worden als trechters, waardoor Gods liefde de wereld binnenstroomt.

Dit gebed gaat over alle mensen. God wil heel de wereld. Ook de volkeren. Laat zijn liefde allen bereiken. Wie brengt Gods liefde naar mensen toe, die Hem nog niet kennen? Dat gaan wij doen. Daar bidden wij om. Dat Gods wil door ons gedaan wordt. Wij gaan met Hem meewerken. Wij geven aan anderen door

wat God wil, hoe zijn koninkrijk er uit ziet. Dat Zijn liefde mensen zoekt. Daar willen wij aan werken. Wij gaan Gods wil doen, zijn liefde doen. Als wij dat niet doen, wat moeten anderen dan wel van die gelovigen denken? Als ze aan ons niet de liefde van God zien, trekt dat niet. Dan willen ze niet binnen Gods rijk leven. Maar God wil, dat zij ook in zijn rijk komen. En wij? Geven wij zoveel om onze naaste? Maken wij ons druk om de redding van mensen. De profeet Jona wilde niet naar de stad Ninevé. Jona wilde de woorden van God daar niet brengen. Waarom niet? Hij was eerlijk: "Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid" (Jona 4 : 2). Dat hield hem tegen. Gods liefde wilde naar die grote stad, met al die mensen, tot en met de kleine kinderen. Jona deed daar niet aan mee, gunde het de inwoners van Ninevé niet. Als hij al zou bidden, zou hij zeggen: "uw wil geschiede niet..." Maar Jezus leerde ons iets anders. "Laat uw wil geschieden", zei Hij. Hij gaf ons het voorbeeld. Het was in die zwartste nacht een worsteling. Dit gebed is moeilijk.

Eigenlijk bidden we dit: (gebed van **Franciscus van Assisi** (1182 – 1226).

Heer, maak mij een instrument van uw vrede

Laat mij liefde brengen waar haat is.

Laat mij vergeving brengen waar schuld is.

Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.

Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.

Laat mij geloof brengen waar twijfel is.

Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.

Laat mij licht brengen waar duisternis is.

Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Heer, maak dat ik er meer op uit ben

te troosten dan getroost te worden,

te beminnen dan bemind te worden.

Want door te geven ontvangen we,

Door onszelf te vergeten vinden we,

Door te vergeven wordt ons vergeven,

door te sterven verrijzen we tot het eeuwige leven.

“Uw wil geschiede” ...leef zoals u bidt. Dan gaan de poorten open voor de mens naast jou. De poorten van Gods rijk. Dát trekt mensen aan. Zij gaan willen wat God wil. Liefde voor de wereld, liefde voor mens en dier. Een zwaar gebed. Het verandert ons leven. Hoe maken we het waar? Alleen door Jezus, die ons het voorbeeld gaf. Kracht en liefde schenkt. Om te doen wat God wil dat we doen. Amen.