

Matteüs 5 : 3

Gelukkig nieuwjaar! in naam van Jezus

Lezen: Matteüs 4 : 12 – 5 : 3

Tekst: Matteüs 5 : 3a

Zingen: Gezang 167

Zingen: Psalm 32 : 1(na de wet)

Zingen: Psalm 146 : 1, 3 en 8 (na de lezing)

Zingen: Breng ons samen (Sela) (na de preek)

Zingen: Jezus liefde voor mij(Sela; bij begin viering HA)

Zingen: Opwekking 428

Zingen: Psalm 134 : 1 en 2 (NPB)

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus,

Onze nieuwjaarswens

Gelukkig nieuwjaar. We zeggen het tegen elkaar met de beste bedoelingen. Je gunt het een ander. Daarom heb ik het deze week heel wat keren gezegd. Tegelijk denk ik: ik kan dat een ander wel gunnen. Maar zou door mijn wens het leven van mijn vriend een sikkepit gelukkiger worden? Wat halen onze

gelukwensen uit? Op het moment van de goede wens voelt mijn broer zich er even goed bij. Maar dat gevoel is zo weer over. Ik kan wel geluk wensen, meer dan een wens wordt het niet. En nog zo'n vaag iets: wat bedoelen wij met geluk? Wat moet die ander erbij denken? Dat hij zich alle dagen goed zal voelen? Dat je lekker winst zult draaien in de zaken? Dat je het fijn hebt met je lieve man? Dat je na je verhuizing dit jaar een plezierige woning mag betrekken? Sympathiek dat je zulke dingen gunt. Maar je kunt er met al je beste wensen niet voor zorgen dat je buurman dit soort dingen overkomt. Het gaat eenvoudig boven je macht.

God opent zijn mond

Het is goed om juist deze week eens te kijken naar Jezus. Wat Hij tegen ons zegt. Hij heeft een wens voor u! Verrassend? Let op. Hij nam het woord. Er staat: Hij opende zijn mond en onderrichtte hen. Hij opende zijn mond, dat hoeft er niet per se bij te staan. Als je iemand wilt onderwijzen, doe je je mond open. Logisch. Maar het staat er wel. Let wel even op: weet je,

wat er gebeurt? **Weet** je wie zijn mond opent: Jezus. God doet zijn mond open door Zijn Zoon. Dat is altijd een bijzonder moment. Van een rabbijn wordt verteld dat hij helemaal overstuur was, bij het lezen van “En God sprak deze woorden”. Wij hebben een God die spreekt. Ineens drong het tot hem door, het greep hem aan. Schandalig dat mensen verveeld in plaats van enthousiast zijn als God spreekt. Wat arm, als het Bijbel lezen sleur is en mensen niet onder de indruk zijn. Jezus houdt op de Berg zijn preek, zeg maar zijn intrepreek. Hij opent zijn mond. De mensen doen er goed aan hun oren te spitsen. Geen woord te willen missen. Wat gaat er komen. Moeilijk voor ons misschien, op het puntje van de stoel zitten, als je weet wat er komt. We hebben zo vaak de zaligsprekingen gehoord. Toch nog eens weer lezen. Volgens plan hopen we dat bij de komende avondmaalsvieringen te doen. We hebben 1 Korintiërs 13 over de liefde gelezen. Nu dus de zaligsprekingen. We hopen dat God ons de gelegenheid geeft om het geluk te delen. Dat we mee daardoor als gemeente leven in een sfeer van geluk!

Meer dan een wens!

Bedenk goed wíe ons gelukwenst! Jezus, de Zoon van God. Hij leert met gezag! Hij wénst ons niet het geluk. **Hij** belooft het ons. Net als in Spreuken 8 : 34 – 35. Hij feliciteert ons! Niet zo'n klein beetje. Gelukkig, gelukkig, gelukkig, gelukkig...het houdt niet op. Met Jezus Christus komt een overvloed van geluk de wereld in. Hij heeft dat in zijn macht. Als Híj zegt: gelukkig nieuwjaar, dan héb je ook wat! Hij maakt uit, wie er gelukkig zijn. Zijn woorden zijn Gods Woorden. Die gelden ook voor 2019. Ik mag u zeggen: Gelukkig nieuwjaar in de naam van Jezus! Een sterke belofte. Voor u. Want Jezus stuurt later de discipelen erop uit. Zij moeten alle volken leren, al wat Jezus hen onderwezen heeft. Dat zegt Hij hen dan op de berg, waar Jezus hen had onderricht...deze zelfde berg. (U leest dat in Matteüs 28 : 16). Gelukkig de treurenden, gelukkig de zachtmoedigen, dat moeten mensen in alle landen horen.

Verrassend positief

“Gelukkig”, het eerste woord dat Jezus zegt. Konden we dat verwachten? Zó positief! Past dat bij de start van ons nieuwe jaar? Een aantal doden, 15 tot 20 miljoen € schade rond het nieuwjaarsfeest, geweld tegen hulpverleners. Zou Jezus niet met een ander woord beginnen? “Schande” over relschoppers, de mensen die rotzooi trappen. “Schande” over mensen die leven in een bubbel van rijkdom en weelde niet een fatsoenlijk feestje kunnen vieren. Het was een onzalig begin van een nieuw jaar. Waar komt dat zinloos geweld vandaan? Wat zit daaronder, aan onvrede en ongeluksgevoel? En wij zitten weer eens met de brokken. Past een zaligspreking?

Jezus geeft aan, waar Hij begint met Zijn oplossing. Hij spreekt zalig. Hij zet met kracht in op het geluk van mensen! “Gelukkig” de nederigen van hart. “Gelukkig” de vredestichters. Tot negen keer toe. Dit zet de toon voor het nieuwe jaar. Niet dat Jezus naïef alle ellende over het hoofd ziet. Hij ziet scherper dan wie ook, wat er fout gaat. Hij spreekt later zijn “wee u”. Schaam je. Maar nu eerst: “Gelukkig”.

Geluk in Gods koninkrijk

Zit er niet een luchtje aan dat “gelukkig”? Hoe kan dat nou: Gelukkig de treurenden, de verdrietige mensen., “gelukkig” die honger en dorsten naar de gerechtigheid...dat zijn mensen die lijden onder oneerlijke dingen. Hoe kunnen die gelukkig zijn? Daar moeten we het maar eens over hebben, bij volgende avondmaalsvieringen. Zoveel is duidelijk: Jezus bedoelt zeker ander geluk, dan wat mensen vaak bedoelen. **Zij** voelen zich gelukkig als je zo rijk bent dat je kunt doen en laten wat je wilt. Geluk is voor hen: dat je mooie kinderen hebt, die het goed doen in hun studies. Dat ís iets waar je God voor dankt. Maar om te zeggen: “Gelukkig” dat ze je om Jezus wil uitschelden (vers 11)...dan ben je wel in een andere wereld. Klopt. **Jezus** verkondigde het nieuws van het koninkrijk (4 : 23). De nieuwe wereld van God. Het eerste wat Jezus ervan zegt? Je bent daar gelukkig! Je leeft met God. Dát is geluk. Je bent rijk. Met de grootste schat, het evangelie van Jezus Christus. Leven met Hem maakt gelukkig. Jezus wil ons dát leren. Hij geeft ons brood en beker om ons geluk te versterken. Positief het nieuwe

jaar in. Een nieuw jaar in Gods koninkrijk. Daar moet op
gegeten worden. We heffen de beker. Het is feest! Aan het
begin van het nieuwe jaar! Gelukkig nieuwjaar. In naam van de
Heer Jezus! Amen.