

Matteüs 6 : 13

EHBO noodzakelijk in Gods Koninkrijk

Lezen: Matteüs 4 : 1 – 11

Tekst: Matteüs 6 : 13

Zingen: Gezang 133 : 1, 3 en 5

Zingen: Psalm 65 : 2 (schoolpsalm)

Zingen: Opwekking 436

Zingen: Opwekking 640

Zingen: Opwekking 518

Lezen: Zondag 52

Zingen: Gezang 37 : 7 en 8

**Zingen: Dit is mijn troost (melodie: wie maar de goede
God laat zorgen)**

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus,

Is dit gebed nodig?

“Breng ons niet in beproeving”. Enig idee, hoe vaak je beproefd bent, deze week? “Leidt ons niet in verzoeking”, heb je kort geleden nog een verzoeking mee gemaakt? Vind je het erg

nodig om dit gebed te bidden? Waarom zou de Here Jezus het ons gegeven hebben? Ik kan dat het beste duidelijk maken met een stukje proza. Gestuurd door een ouderling. Die had het van een gemeentelid. Naar aanleiding van een gesprek, waarin de vraag aan de orde kwam: “zijn wij persoonlijk en als kerkgemeenschap wel alert genoeg op de satan of is hij helemaal bij ons uit beeld”? Ik citeer een paar regels:

De vergadering van de duivels

Satan belegde een wereldwijde vergadering van duivels. In zijn openingstoespraak zei hij:

Wij kunnen de gelovigen er niet van weerhouden om naar de kerk te gaan.

We kunnen ze niet ervan weerhouden om hun Bijbels te lezen en de waarheid te kennen. We kunnen ze er zelfs niet van weerhouden om een intieme relatie te vormen met hun Verlosser.

Als ze eenmaal de band met hun schepper hebben gekregen, is onze macht over hen gebroken.

Dus, laten ze maar naar hun kerken gaan; MAAR steel hun tijd, zodat ze geen tijd hebben om een relatie met God op te bouwen.

Dit wil ik dat jullie moeten doen, zei de duivel. Leid ze af om geen contact te krijgen met hun Verlosser en leid ze af om dit contact de gehele dag vast te houden.

'Hoe kunnen we dat doen?' schreeuwden zijn duivels.

'Houd ze bezig met de onbelangrijke dingen van het leven en bedenk honderden listen om hun gedachten bezig te houden', antwoordde hij.

Verleid ze om geld uit te geven, spenderen, spenderen en te lenen, lenen, lenen.

Overtuig de vrouwen ervan om lange uren te gaan werken en de mannen ook, voor wel 6 tot 7 dagen per week, 10 tot 12 uren per dag, zodat ze hun oppervlakkige leventje kunnen bekostigen.

Weerhoud ze ervan om tijd door te brengen met hun kinderen.

Als hun familie uit elkaar valt, zullen hun gezinnen gauw daarna geen soelaas meer bieden tegen de druk van het werk. Laat hun gedachten overuren maken... Verleid ze om de TV, I-Pad, Cd-speler en PC constant aan te laten.

Dit alles zal hun denken blokkeren en die band met God breken.

Overlaad de koffietafels met tijdschriften en kranten. Beuk op ze in met nieuws 24 uren per dag.

Laat ze zelfs te buiten gaan in hun ontspanning. Laat ze moe terugkeren van hun vertier.

Houd ze te druk bezig zodat ze geen tijd hebben om de natuur in te trekken en te genieten van de creaties van God.

Houd ze druk bezig, druk, druk, druk!

DRUK **Betekent** ' **D** -uivel **R** -egeert **U** -w **K** -euzes !!!

Tot zover dat stukje proza. Een verzonnen verhaal. Wij weten niet of de satan op deze manier te werk gaat. Maar er zit een kern van waarheid in. Meer dan één. Dat gaan we ontdekken.

Los van God

Leidt ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Of: verlos ons van de Boze, de duivel. Dat is om het even. In het kwaad schuilt de Boze, de duivel. **Dat** heeft de Here Jezus ervaren. Hij weet wat het is beproefd te worden door de duivel. Dat is hetzelfde als: verzocht door de duivel. Jezus heeft dat niet zelf gezocht. Hij is in beproeving gebracht. Door de Geest. Door God. God liet het niet maar toe, dat het Hem overkwam. God heeft het erop aangestuurd, Hij wilde dit zo, Jezus moest dit meemaken van God. Het was Zijn plan. Ja maar, God leidt toch niet in verzoeking? Het staat er wel zo! “Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn, om door de duivel op de proef gesteld te worden”.

Kan dat? Jezus is toch de Zoon van God? Kan Jezus op de proef gesteld worden? Is dit een schijnbeproeving geweest? De

kans dat de duivel zou slagen was nul komma nul. Hoe kan de duivel God verleiden? Het zou hem niet lukken. Dit moet voor de Here Jezus niet moeilijk geweest zijn. Dat had je gedacht. Als iemand heeft gevoeld hoe gemeen dit was, dan Jezus wel. Hij is zo fijngevoelig. Zo heilig. Zonder zonde. Hij had eerder de stem van de Vader gehoord: "Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in Hem vind ik vreugde". Als Hij daar aan dacht, werd zijn hart warm. Daar kon Hij blij van zijn. Maar de Geest had Hem daarna de woestijn in geleid. Denk je dat Hij het verschil niet merkte? Daar was het zo'n andere wereld. Vooral toen de honger toesloeg. Hij was er zwak en moe van geworden. Om dán oog in oog te staan met de baarlijke duivel...dat moet zó vreemd geweest zijn, bizar. Het moet Jezus koud om het hart geworden zijn. De verzoeker...in de buurt...om van te rillen. Zo diep als Jezus dat gevoeld heeft, kunnen wij dat niet meemaken. Daarvoor is ons gevoel niet zuiver genoeg, onze intuïtie te beschadigd. Wij zijn zo gewend aan het kwaad, de boze...wij merken hem vaak niet eens. Maar voor Jezus was Hij een echte vijand, een gemene verleider. Hij heeft dat

haarscherp aangevoeld. Inderdaad, als iemand weet wat het is om verzocht te worden, dan Jezus.

We proberen een verzoeking iets beter te begrijpen. De honger brak los, na 40 dagen was het zo erg, krampen in zijn lichaam overweldigden Hem. Waarom moest dit? We kijken terug naar het Paradijs. Adam. Mocht vrij eten van alle bomen. Op één na. De boom van kennis van goed en kwaad. Dat had God gezegd. Dat was het Woord van God. En toen ging Adam toch van die boom eten. Hij stoorde zich niet aan wat God gezegd had. Het was de satan gelukt. Adam had zich los gemaakt van God, van Gods Woord. Dát wil de duivel. Dat we leven op eigen houtje. Hij lokt ons uit om geen rekening te houden met God. Dat heet verzoeken.

Hij probeert het nu opnieuw. Bij Jezus. Maar die stapt niet in deze valkuil. Hij zal niet leven zonder het Woord van God.

Jezus wacht op een woord van God over zijn eten. Hij geeft dat niet op, ook al doet de honger Hem nog zoveel pijn. Hij neemt het leven niet in eigen hand. Dat zouden veel mensen doen.

Dat dóen veel mensen. Er op los leven, los van God. Dat

noemen we secularisatie. Verwereldlijking. Je leeft met de rug naar de HERE toe. Maar als je wacht op Gods Woord, leef je met het gezicht naar Hem toe. Vol verwachting. En dan ga je zien hoe God al sprekend mensen te eten geeft. Dat deed Hij in de woestijn, het grote volk Israël trok daar doorheen. Er was geen brood, voor die honderdduizenden mensen. Maar God sprak, en op zijn Woord lag er manna als rijp op de grond. Een heel volk leefde op een bijzondere manier van Gods Woord. Dáár hangt jouw leven van af.

Maar dat wil de satan niet. Daar moeten we van af, met elkaar!

Het lukt hem. Bij velen. **Heel Holland bakt**...weinig Holland kerkt. Maak je druk om brood, niet om de Bijbel. De verleiding gaat als een virus rond. De duivel staat op winst. Voor wie gelooft is dát nog weer een verzoeking. Al die mensen om ons heen hebben het zo goed zonder kerk, zonder Bijbel, zonder God...zou dát dan toch kloppen? Zou je het niet proberen?

Heftig, zo'n verzoeking. Jezus heeft de sterke trek van de duivel gevoeld. Hij weet wat het is. Dáárom gaf Hij ons dit gebed! We kunnen er niet zonder!

Verzoeking is overal

Weet je, wat griezelig is? Het gaat om brood. Had je ooit bedacht dat daar een verzoeking in zou kunnen zitten? Wat is er gewoner dan brood? Daar hebben we allemaal elke dag mee te maken. Als de duivel dát al gebruikt, waar zit de verzoeking dan nog meer in. We hebben het gehoord, en dat is de tweede kern van waarheid in dat stukje proza aan het begin. De gewoonste dingetjes, maken de duivels gebruik van. Geld, geld uitgeven, lenen, lenen, lenen. Maar ook je gezin. En de koffietafels met tijdschriften. DE radio in de auto. Stroom aan informatie via tv en andere apparaten. De scherpzinnige secretaresse op je werk, waar je zoveel aan hebt, een onmisbare kracht voor je bedrijf...door God op jouw weg geplaatst...als secretaresse ja, maar niet als de vrouw die jou geeft wat je bij je eigen vrouw mist. Zo wil de duivel het graag. Die maakt alles anders, lelijk. Wat God geeft als een zegen...tel uw zegeningen...voor je het weet heeft de duivel er ontelbare vervloekingen van gemaakt. Als we de wereld nu eens opdelen. De gevaarlijke ongelovige wereld, en de veilige christelijke zuil.

De duivel is in de ene helft: disco, openbare school, linkse vakcentrale...de gelovige is veilig in de andere helft: Christelijke vakvereniging, christelijke school, bijbelstudievereniging in de kerk. De Boze die z'n feestje heeft zondags in de Kuip, onder de zaterdagmiddagcompetitie slaapt hij uit...mis, de Boze weet van alles een verzoeking te maken. Niet in de helft van de wereld. De duivel kent geen grenzen. Geen plek waar je niet verzocht kunt worden.

Zelfs het mooie Woord van God, de Bijbel. Je denkt: daar blijft de duivel wel af. Geloof het!?! In alle drie verzoeken van Jezus gaat hij Jezus met woorden van God te lijf. Hij kan de Bijbel verdraaien, verleidt mensen, om de Bijbel te misbruiken voor zichzelf. Steeds moet Jezus dat recht zetten!

En dan de koninkrijken van de wereld met al hun pracht, de Chinese cultuur, Egyptische pyramiden, schilderijen van Hollandse meesters, concerten met de mooiste muziek, de populairste festivals...daar gaat het over in de derde verzoeking. Hoogstaande cultuur, de duivel gebruikt het om te verzoeken. Alles, kan hij wat mee. Hij maakt het goede tot iets

kwaads. Geen ontkomen aan. Voor je het weet trap je er in.

Daarom: bidden! Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Je kunt niet zonder!

EHBO in Gods rijk

In Gods rijk, zijn nieuwe wereld, bent u als burgers veilig. Toch?

Er overkomt je niks. Ja, straks. Als het rijk voltooid is. Op de nieuwe aarde. Nu is het in aanbouw. Op deze aarde is het niet

volmaakt. Niet veilig. **EHBO** is noodzakelijk. Het grootste

gevaar is niet een ongeluk in het verkeer, of een ziekte. Maar:

dat je los raakt van God. Paulus zegt: niets zal ons scheiden

van de liefde van God, die we hebben in Jezus Christus.

Goddank, wat een prachtige tekst. Om je hart aan op te halen.

Een schat. Om zuinig op te zijn. Maar: er zijn kapers op de kust.

De duivel wil die schat roven. Daarom zegt Jezus: bidden! Leid

ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. Jezus

heeft dit gebed verdiend. Hij heeft het naakte geweld van de

verzoeking ondergaan...toen, in de woestijn. Hij heeft er onder

geleden. Gevoeld hoe gevaarlijk dat was. Dáárom dit gebed.

Een geschenk. Je bidt God: en leid **óns niet** in verzoeking.

Jézus is toch al door de duivel verzocht...dan hoeven wij toch niet meer! Wil ons dat erge besparen, bied ons niet aan aan de duivel, als een mikpunt voor zijn pijlen.

Dus roepen we God te hulp. Wij zijn van ons zelf zó zwak, dat wij geen ogenblik kunnen standhouden. Dat is wel een ding: toegeven, dat je het zelf niet redt. Voelt niet lekker. Kwetsbaar zijn, dat verstop je liever. Je stelt je arrogant op, neerbuigend tegen anderen. De leugen daaronder kan zijn: "Als ik anderen laat zien dat ik aan mezelf twijfel, zullen ze mij een mislukking vinden". Je laat jezelf niet kennen. Een tactiek om je gezicht te redden.

Dat is over met dit gebed. Je geeft toe dat je zwak bent. Dit is echt iets van: Help me! Ik kan niet meer. Een 112-gebed, alsof je een hulppost belt. De **E**erste **H**ulp **B**ij **O**nmacht, de EHBO in Gods nieuwe wereld. Ging je onderuit deze week? Bidt! Niet vergeten, stel niet onnodig uit, elke seconde telt! Hij is de eerste hulp, op tijd erbij. God de Heer is overal. Is ter plekke beschikbaar. Zijn Geest gaat over de wereld. Hij vecht met de

Boze. Hij wint, want de Here Jezus heeft gewonnen. De duivel liet hem met rust, kon niet tegen hem op. De Geest verbindt wonden, de schade die we oplopen aan onze ziel, Hij verzorgt ons geweten dat lijdt onder schuld. Hij brengt tot rust met de heilzame medicijn van Gods troostwoord. Voorschrift: dagelijks innemen! Hij helpt mensen overeind. Jij kunt verder, op weg in Gods nieuwe rijk! Geweldig, deze eerste hulp bij onmacht.

EHBO in Gods nieuwe wereld. Dat is ook: **E**nige **H**ulp **B**ij **O**nmacht. Het 112-gebed brengt ons bij de enige hulppost die echt helpt. God is sterker dan de gevaren. Hij is de enige die redden kan. Hij kan ons al het goede geven, want Hij is onze Koning en heeft alle dingen in zijn macht. Hij wil ons al het goede geven, Hij is onze Vader! De kracht van zijn liefde is dé kracht die ons overeind houdt. **Met die liefde** omsluit Hij ons, van achteren en van voren, Hij legt zijn hand op ons. Met die hand op onze schouder zullen we het redden. Wonderlijk, zoals U, God mij kent en helpt...zo veilig, zo beschermd! Het gaat mijn begrip te boven. Echt iets om voor te bidden? Amen.

