

Matteus 28 : 18 – 20; Romeinen 10 : 9

De opgestane Christus is met je!

Intochtslied: Breng ons samen (Sela)

Votum en groet

Zingen: Psalm 84 (Psalmen van nu)

Wet

Zingen: Gezang 95 : 1, 2 en 4

Gebed

Gedicht namens groep (Marlies Haitzma)

Aansteken van de kaars (Marlies)

Zingen: Lied 215 (Liedboek oud)

Lezen: Matteüs 28 (Nelleke Maring)

Romeinen 10 : 4 – 11 (Alyna van der Heiden)

Zingen: Opwekking 789

Tekst: Matteus 28 : 18 – 20 en Romeinen 10 : 9

Zingen: Opwekking 580

Belijdenis doen

Zingen: Belijdenis (Sela)

Gebed

Collecte

Zingen: Gezang 99 : 1 – 3

Zegen

Overhandigen belijdenisgeschenken

Zingen: Ga nu heen in vrede

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus,

Groot nieuws moet je delen

Je bent geslaagd. Het was een pittig examen. Je hebt je diploma. Dat nieuws wil je delen. Gauw een berichtje posten op instagram. Iedereen moet weten hoe blij je bent. Je wilt het wel van de daken roepen.

Zoiets gebeurt er in Matteus 28. Daar ook die beweging: délen.

Er is iets zó bijzonder gebeurd. Dat moet doorgegeven. De engel zegt het tegen de vrouwen: ga nu snel naar zijn (Jezus)

leerlingen en zeg hun: Hij is opgestaan uit de dood. De

vrouwen verlaten haastig het graf om het aan de leerlingen te

vertellen. Snel...zegt de engel. Háástig...gaan de vrouwen. Ze

hebben echt iets te vertellen. Ze kunnen niet wachten. En

Jezus zelf zegt het ook nog een keer: Ga mijn broeders

vertellen... Zulk groot nieuws mag je niet stil houden. En aan

het eind van het hoofdstuk zie je die beweging weer. Jezus

stuurt zijn discipelen op weg. De wereld in. Ga, vertel het grote

nieuws aan alle volken. Iedereen moet het weten. Ze hebben

het van Jezus zelf! Hij wás dood. Hij leeft.

Deze tekst is eigenlijk onmogelijk! Dit kán helemaal niet. Doden sterven, en staan niet weer op. Dat is de normale gang van zaken. Zo zien de mensen dat. Iets anders zien ze niet. Er is onder ons niemand die heeft meegemaakt dat een graf weer openging. Dat iemand opstond. Is het vreemd dat sommige van de discipelen twijfelden. Ze moeten er zelf nog aan wennen... is Hij het écht? Hún Jezus. Is Hij dezelfde als de Man die ze drie jaar hadden meegemaakt? Hij is het! Opgestaan. Het kón niet, maar er is na Pasen een nieuwe waarheid. De dood is ondergegaan in Christus' overwinning. Groot nieuws. Dit is het geweldigste wat je ooit mee kunt maken. Geen wonder dat Jezus zegt: dit moet iedereen weten. Alle volken. Ga dus weg, en maak alle volken tot mijn leerlingen. Ze moeten gaan... onderwijzen en dopen. Dit grote nieuws moet de wereld in. Er moeten leerlingen komen. In Nederland. In Berkel en Rodenrijs... leerlingen van Christus. Die vertellen. Paulus noemt dat belijden met de mond. En geloven met het hart. Diep binnen in jou weet je, dat God Jezus heeft opgewekt. Je hart gaat er sneller van kloppen, het wordt er warm van, diep geraakt, dit

doet je wat...je wilt het van de daken roepen, ziet dan niemand aan je, dat Jezus is opgestaan! Dit is het grootste wat je ooit hebt meegemaakt. Jij...heb jij dat mee gemaakt? Dit gaat toch over Jezus? Zo'n kleine 2000 jaar geleden? Ja, en gaat het dan niet over jou? Jij hoort bij Hem? Dat zeg je, als je belijdenis doet. Ik ben van Jezus! Mijn leven is geborgen in Hem. Zijn opstanding is mijn opstanding. Zijn Pasen, is mijn Pasen! Waar je ook verder voor slaagt in je leven...dít is de top. Dit maakt je leven nieuw. Niet meer in de schaduw van de dood. Maar in het licht van Pasen. Hoe prachtig is de dag vandaag, door het licht van de zon. Zo anders is je leven. De **stralenbundels** van de opstanding vallen over je heen. Je leeft in een nieuwe tijd.

Nepnieuws

Er komt nog meer in het nieuws, die Paasmorgen. Namens de hogepriesters wordt door soldaten meegedeeld, dat er van een opstanding van Jezus geen sprake kan zijn. **Het journaal** op Paasmorgen brengt het als volgt: "Onze verslaggever ter plekke meldt dat Romeinse soldaten getuige waren van wat er echt is

gebeurd. “Zij melden dat we het verhaal niet groter moeten maken dan het is. Leerlingen van Christus, discipelen genoemd, hebben in de nacht het lichaam gestolen, toen de soldaten lagen te slapen. Geen wonder dat ’s morgens het graf leeg was. Deze verklaring vindt veel geloof onder de bevolking. Dit verhaal zal het wel blijven doen, vanwege z’n geloofwaardigheid”. Aldus onze correspondent in Jeruzalem.

Wat is dit? Tegenwoordig noemen we dit **nepnieuws**. Dat is er niet pas uitgevonden **met facebook** en instagram. Nepnieuws is van alle tijden. Waarom verspreiden mensen nepnieuws? Een reden kan zijn: geld verdienen. Maar hier kost het de hogepriesters geld. Ze zullen een best bedrag hebben neergeteld. Het mag wat kosten! Waarom? Om Jezus dwars te zitten. Ze hadden met Hem afgerekend. Dachten ze. Ze hadden Hem de wereld uitgewerkt. Maar nu is Hij er toch weer? Dát nooit! Je snapt het niet. Maar soms houden mensen het liever bij het oude...vertrouwde. Dood is dood. Niks geen leven na de dood. Tot op de dag van vandaag geloven mensen het nepnieuws dat de opstanding van Jezus verzonnen is. Ze

zeggen dat de wetenschap heeft bewezen, dat zijn opstanding niet waar is. Bewezen? Wetenschap die bewijst dat een opstanding uit de dood niet kán? Kom op zeg. Hoe kan dat bewezen worden. Ja maar, wie heeft dat ooit mee gemaakt? Niemand toch! Nepnieuws lijkt geloofwaardig. Hoe kom je daar doorheen? Hoe breek je de macht van de leugen?

Alle macht in hemel en op aarde

Kan Jezus hier wat aan doen? Als Hij vandaag eens éven laat zien aan ons, dat Hij leeft? Een lichtstraal uit de hemel, een kort woord is genoeg om het nepnieuws door te prikken.

Waarom geloven mensen nepnieuws. Dat kan te maken hebben met de vluchtigheid van de sociale media. Als we een bericht zien, hebben we er al gelijk een oordeel over, we zien direct of het interessant is, en weten dan al of iets waar is of niet. Door dat onbewuste oordelen trappen we sneller in een nepbericht, dat onze mening bevestigt. Wat moeten we daar mee? Op internet vind je tips om nepnieuws te herkennen. Zou het echt helpen? Als je **Facebook** flinke boetes laat betalen?

Dan plaatsen ze geen nepberichten meer? Facebook verwijderen? Maar de schuldigen zijn de mensen die nepnieuws verzinnen en het posten!

De Here Jezus breekt de macht van de leugen! Hij kan dat. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Dat klinkt! Is het niet: té!? Christus is opgestaan, maar waar merk je aan dat Hij machtig is? Of gaat dit over een nieuwe wereld, eens, ooit, in de verre toekomst. In de eeuwigheid? Dán gaan we het zien. Jezus Koning. Maar nu? Het is maar net hoe je kijkt. Jezus **heeft** alle macht en investeert die in zijn zaak. Wat vindt Hij belangrijk? Dat discipelen naar de volken gaan. Dopen, onderwijzen wat Hij geleerd heeft. Dáár gebruikt Hij zijn macht voor. Weet je waar je zijn macht ziet? Als er leerlingen van Jezus komen. Mensen die geloven. Die belijden dat Jezus Heer is. Mensen die diep van binnen overtuigd zijn, dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Hoe komt het dat er zulke mensen zijn? Die dat geloven? Is dat niet suf? Geloof in sprookjes. Geloof in iets wat je alleen maar bij elkaar kunt fantaseren? Hoe kijk je tegen je kind aan, je vriend, die vandaag belijdenis doet?

Zijn zij suf? Het zijn stuk voor stuk nuchtere jonge mensen, die breng je niet zomaar van alles wijs. Mensen met een gezond kritisch vermogen. Als het ze niet aanstaat, vragen ze door! Ze laten zich niets op de mauw spelden. Maar als je ze vraagt: is Jezus opgestaan uit de dood? Je hoort een overtuigd antwoord. Ze zeggen vanuit hun hart: ja, de Heer is opgestaan. Een raar antwoord. Dat hebben ze nog nooit gezien? Nee, maar je krijgt dat niet bij ze weg! Er is iets met ze aan de hand. Ze zijn geraakt door de macht van Jezus, die alle macht heeft. Hij breekt het nepnieuws aan duizend stukken. Hij heeft de power om in te breken in jonge harten, en daar door Zijn Geest een diepe, schitterende waarheid te leggen. Deze jonge leerlingen van Christus zijn de lichtstralen waar we net om vroegen. Zij geloven in iets, wat ze zelf nooit kunnen verzinnen. Maar het ligt vast voor anker in hun hart. We zien de macht van Christus. Wat is Hij sterk, om jullie zo iets moois te geven. Hij heeft alle macht...ik geloof, dat het zo is. Bij Hem smelt nepnieuws als was voor de zon. Hij, de sterkste Man die er ooit in de wereld was.

Alle volken

De discipelen moeten naar alle volken. Ga daar maar aan staan. Die zijn voorlopig nog niet klaar. Het past wel bij Jezus. Hij is zó groot, zijn evangelie van zó goede kwaliteit...dit moeten alle volken horen. Hoe ze ook tegen het leven aankijken. Wat voor heidense religies ze ook verzonnen hebben, wat voor godenverhalen ze hebben bedacht...dít moeten ze weten. Er zijn landen waar je haast niet binnen komt. Waar christenen worden weg gepest. Waar mensen niet in God mogen geloven. En toch: kerken groeien in China. Tegen de verdrukking in. Kracht van Christus. Hij had toch alle macht? Sterker dan onderdrukkende regimes en dictaturen. Het nieuws van de opgestane is zó geweldig, geen volk kan daar zonder. Ze moeten het horen in Baltische staten, in Duitsland of Taiwan. Het is geschikt voor iedereen, maakt niet uit van welke kleur of cultuur. De apostelen moesten er mee aan de slag. Ze zijn in een paar jaar tijd best een eind gekomen. Helemaal in Rome...maar ze waren nog niet in Nederland. Daar was hun leven te kort voor. Anderen hebben het stokje overgenomen, de

estafette van het evangelie ging door. Willibrord en Bonifatius. Brachten het evangelie van Christus hier. Wij hoorden het. Velen geloofden. Deelden uit. Aan anderen. Want iedereen moet het horen, ook als mensen er niet van willen weten, als ze blijven geloven in allerlei nep-evangelies, nepnieuws...wij kunnen het niet voor ons houden. Het ware nieuws is te groots. Dat hou je niet voor jezelf. Dat lukt je als gelovige niet. Je gaat belijden, zegt Romeinen 10, je mond stroomt over want je hart is er vol van, dat God Hem heeft opgewekt. Dit moet iedereen weten. In de hele wereld. Die is niet ver weg. Jullie groep oogt niet alleen internationaal, maar gedraagt zich ook zo. Al die stages in het buitenland de afgelopen jaren. Jullie bewegen je tussen de volken alsof het de gewoonste zaak is, je kunt mensen over de grens met gemak bereiken. Facebook en instagram kennen geen grenzen. Niet verwijderen. Maar gebruiken. Jullie hebben nog wat te posten, je kunt voor anderen veel betekenen. Je draagt iets met je mee, wat mensen echt verder helpt! Deel uit, gebruik de mogelijkheden van deze tijd.

Alle dagen

Kort nog. Over één juweel in de tekst. Jezus is met je alle dagen. Dagen die een feest zijn voor je, er valt wat te vieren. En dagen die donker zijn. Zulke dagen zijn er geweest. Als je zo naar de groep kijkt, dan is er alles bij elkaar heel wat gebeurd in de zeg maar eerste 20 jaar van je leven. Het kwam nogal eens terug in de catechisaties. Het is niet altijd feest. Dat hebben jullie wel mee gekregen. Er zijn lege plekken in jullie leven. We zouden deze dag samen met die geliefden willen vieren. Juist op deze datum, 21 april, zou één van jullie een verjaardag hebben gevierd, die nu niet gevierd kan worden. Wat kan er allemaal niet gebeuren in het leven van jonge mensen. De dood maakt veel kapot.

Nu komt er iemand bij je staan. Hij zegt: Ik ben met jullie. Niet zomaar iemand. De Opgestane, vorst van Pasen. Levend bewijs, dat de dood niet het laatste woord heeft. Laat je niet een leven lang door de dood gijzelen. Alle macht brengt Hij mee. Hij troost je, op een moeilijke dag. Hij verzorgt wonden, die

gevoelig zijn. Bij twijfel, deelt Hij uit, Hij heeft kracht, en jij blijft gaan. Ook als je teleurgesteld wordt. In mensen, die je graag zou overtuigen van Gods nieuws. Als je moet ervaren dat harten potdicht zitten. Terwijl jij er zelf zó door gegrepen bent, het graag door geeft, omdat je weet dat je echt iets goeds te zeggen hebt. Je hebt er zoveel aan. Je kunt getuigen van Jezus die heelt, hoop en vrede geeft. Hij is de Man naar wie je kunt verlangen, het is zo goed om met Hem onderweg te zijn. Dat gun je iedereen. Als dat niet opgepikt wordt...zijn dat geen fijne momenten, je kunt je als gelovige eenzaam voelen. Maar je bent nooit alleen. Hij heeft gezegd: Ik ben met u, alle dagen. Een belofte om moed uit te halen. Moet je horen wie het zegt! De Opgestane. Eeuwig leeft Hij. Hij zal nooit één dag verzuimen. Amen.

