

Lukas 11 : 24 – 26

Wat voor huis ben jij?

Lezen: Lukas 11 : 14 - 26

Tekst: Lukas 11 : 24 - 26

Zingen: Psalm 42 : 1 en 3 (na votum en groet)

Zingen: Opwekking 623 (na de lezing)

Zingen: Psalm 72 : 9 en 10 (na verkondiging)

Zingen: Opwekking 727 (na de belijdenis)

Zingen: Gezang 105 : 1 en 3 (na de collecte)

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus,

Geloven in de marge

Het christelijk geloof speelt nauwelijks een rol van betekenis.

Dat zou je zeggen, als je het volgende bedenkt. Ruim 40 jaar geleden hadden de christelijke partijen meer dan de helft van de zetels in de Tweede Kamer. De KVP, de Katholieke Volkspartij die later is opgegaan in het CDA, had bij sommige verkiezingen zelfs meer dan 50 leden. **Wat** is daar nog van over? Het CDA, samenvoeging van toen de grootste drie

christelijke partijen, heeft nu nog 19 zetels. Voeg daarbij de 5 van de CU en de 3 van de SGP, dan kom je op 27 zetels. De christelijke partijpolitiek is kleiner geworden. Er zijn steeds minder christenen, die het de moeite waard vinden om de christelijke boodschap in het publieke domein te steunen. Hoe je het ook wendt of keert, je kunt er uit aflezen dat het christelijk geloof soms mee mag doen, maar voor het grootste deel hoogstens gedoogd wordt, ergens een plek krijgt aan de rand van het bestaan. Er zijn christenen die het verschil maken, zij doen het goed. Maar het zijn enkelingen. Waar vroeger een breed gedragen christelijke politiek veel meer een stempel kon zetten, wordt dat steeds minder. De politiek wordt gedomineerd door partijen die geen christelijke normen en waarden uitdragen en daar ook niet van gediend zijn. Christelijk geloof is iets dat achter de voordeur van je thuis hoort. Of geloven doe je in de kerk, maar niet in de publieke ruimte. Het christelijke geloof krijgt minder armslag. In politiek, de media. Waar eigenlijk niet? Overall adem je de lucht van de secularisatie, verwereldlijking, ontchristelijking.

Het lege huis

We gaan luisteren wat de Here Jezus zegt. Hij heeft het over een leeg huis. Dat is vreemd. Een huis hoort niet leeg te staan. Behalve als het niet meer geschikt is om te bewonen. Een bouwval, rijp voor de sloop.

Hoe is het huis leeg geraakt? Er woonde een onreine geest in. Die heeft het verlaten. Hoe zo? Hij is er uit gejaagd. Er is maar Eén, die dat kan. Jezus. Hij is sterker dan de onreine geest. Hij heeft net een onreine geest weg gejaagd. De demon, die zorgde dat een man niet kon spreken. Toen de demon was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensenmenigte stond verbaasd. Zo ging het aan de lopende band. Overal waar Jezus kwam werden zieken beter, demonen werden verdreven. Dat was ongekend nieuws. Want de demonen dachten dat ze heer en meester waren. Ze konden ongestoord hun gang gaan, in het vernietigen van mensen. Tot Jezus kwam. De Sterkere. Hij ontnemt de vijand zijn wapens, en Hij geeft de buit aan de eigenaars terug. De stomme krijgt zijn stem terug, de blinde kan weer zien, de bezetenen krijgen weer hun verstand, en er zijn

zelfs doden die het leven terugkrijgen. Hij jaagt de demonen eruit! Weg wezen. Dat gebeurt bij mensen, maar het ligt breder. Het overkomt een hele generatie, zegt Jezus in Mattheus 12, 45. Jezus brengt het verhaal van die énkelen man over op de hele groep. Je kunt het, denk ik overbrengen op de tijd waar wij in leven. Onze cultuur. We kijken bij deze tekst in de spiegel, en zien zo wat er echt aan de hand is. Wij zijn zelf dat huis, dat schoongemaakt is, aangeveegd en op orde. Lange tijd heeft het evangelie van Christus daaraan gewerkt. Door prediking, door evangelisatie, door het zingen van Psalmen en geestelijke liederen zijn de demonen opgejaagd. Ze zijn nooit helemaal weg geweest. Maar we hebben een tijd meegemaakt, dat het huis van de westerse samenleving redelijk op orde was. We moeten dat niet idealiseren. Alsof het allemaal zo geweldig was. Maar het evangelie was een kracht! Daar moest iedereen rekening mee houden, ook de duivels. Er was iets van een publieke gelding van de eredienst. Je kon spreken van een christelijke samenleving. Het was vreemd als je niet naar een kerk ging, geen kerklid was. Inmiddels is dat over. We hebben

er in de inleiding van de preek een voorbeeld van genoemd.

Nederland is geen christelijk land meer. Hoe kan dit?

Terugkeer van de onreine geesten

Jezus vertelt: de onreine geest, die verdreven was, moest wel ergens een plekje vinden om te rusten. Hij vertrok naar dorre oorden. Streken waar weinig water is. Maar de demon vindt daar geen rust. Waarom niet? Er zijn daar geen mensen. Die kunnen in zulke streken niet wonen, ze zullen er uitdrogen. En wat wil die demon? Hij móet zich met de mensen bemoeien. Het is zijn felle begeerte om Gods goede schepping kapot te maken. Maar het is zijn heftigste verlangen om de méns te grazen te nemen. De méns, beeld van God. Ménsen kapot maken, pas als hij dat kan vindt hij voldoening, dat geeft hem rust. Dus wat doet hij? Hij komt terug. “Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb”. Naar míjn huis, zegt hij. Hij doet net, of het zíjn huis is. Of hij recht heeft er beslag op te leggen, daar weer in te trekken. Hij legt een claim op die mens, die hij eerder al eens bezet had. Mensen kunnen denken dat zij het

voor het zeggen hebben. Het is mijn leven, mijn tijd. Ik bepaal waar ik voor wil gaan. Ik maak zelf wel uit wat goed is voor mij. Het gaat erom dat ik mij gelukkig voel. Niemand hoeft mij te vertellen hoe ik leven moet. Er is in elk geval één, die daar anders over denkt. Dat is die demon! Ik moet nog zien, welke mens dáár tegenop kan.

Intussen bekijkt die demon het geval eens. Er is iets wat hem opvalt. Het huis van de vroegere bezetene is leeg gebleven. Schoongemaakt en op orde. Het ziet er netjes uit. De man die bezeten was geweest heeft het goed voor elkaar. Niets op aan te merken. Een keurige man, een goede vader voor zijn kinderen, eerlijk in zijn werk, fatsoenlijk burger, nooit met de politie in aanraking geweest, ligt met niemand overhoop, geeft geld in de collectebus voor de kankerbestrijding, helpt mee bij het organiseren van buurtfeestjes, is vrijwilliger bij de voetbal, in het verzorgingshuis kunnen ze altijd een beroep op hem doen. Als het een beetje meezit krijgt hij een lintje van zijn majesteit de koning. Wat een burger. Een voorbeeld voor anderen. Maar, wat de meeste mensen niet zien, heeft de demon feilloos

door. Het huis is leeg. Het leven van die oh zo fatsoenlijke man is leeg. Dát moeten mijn vrienden weten, denkt die duivel. Hij trommelt ze op, en met zeven andere boze geesten kraakt hij het huis. Met volle kracht wordt het huis weer bezet, en het wordt een grote bende, erger dan vroeger. Je mag gerust zeggen: de hel breekt los. Het is verschrikkelijk, een huis vol demonen. Dit is alvast duidelijk: de duivel geeft het niet zo makkelijk op. Hij kan wel weg gejaagd zijn, maar als het even kan probeert hij het weer! Hij denkt nog steeds dat het zijn huis is.

Leeg = geen relatie met Christus

Waarom maakt Jezus het huis leeg? Niet om het leeg te laten. Dat lijkt nergens naar. Een huis dat leeg staat...daar is de ziel uit. Daar wordt niet geleefd, niet gehuild en niet gelachen. Er is doodse stilte. Het moet nodig weer bewoond worden. Die stomme man, die weer kon spreken...die moet daar wat mee. Heel die slechte generatie, het huis van Israël moet er wat mee. De deur moet open! Een nieuwe bewoner moet binnen kunnen

komen. Jezus wil, dat er ruimte komt voor zijn Geest. Zijn Heilige Geest. De Spiritus Sanctus...waarom zeg ik dat zo? Jezus wil dat het huis gevuld wordt met die spiritus, Hij wil christelijke spiritualiteit. Dat het niet langer doods is, maar dat er leven is. Leven met Christus. Lachen met Christus. Huilen met Christus. Door de Geest, de Heilige Geest, de Spiritus Sanctus. Zolang die er niet is, is er geen ziele, is het een huis waar niet in verlangd wordt naar omhoog, naar Hem die in de hemel troont. Het zit naar boven toe in het slot. Jezus wil dat we in de open ruimte staan, verbonden met God met als doel: God de hoogste eer, dat je in alles voor Hém gaat.

Als dat er niet is...kan je leven nog zo netjes zijn, keurig aangeveegd, alles op orde...het land goed geregeld met prima wetten, de privacy beschermd, de rechtstaat in ere, een zorg met veel voorzieningen, een uitgekiend verzekeringsstelsel ...maar het blijft een plat land. Interesses laag bij de grond. Er is soms wel spiritualiteit, die niet van Christus en van Zijn Geest komt. Islamitische spiritualiteit, hindoeïstische spiritualiteit. Het helpt je niet verder, je komt nooit over het dode punt heen, niet

aan de dood voorbij. Je kunt een ruime blik hebben, veel kennis en groot veld van interesses, maar toch geestelijk kortzichtig. Je zoektocht naar het geluk sterft met je dood. Het echte geluk zul je niet vinden, als je huis leeg blijft, zonder God, zonder Christus.

Slechter dan voorheen

Jezus ziet het aankomen. De leiders van het volk laten de deur voor Hem op slot. Als het aan hen ligt, blijft hun generatie als een leeg huis staan. Dat kan niet. Leeg, je kunt zeggen: dan is er geen boze geest, en ook geen heilige Geest. Zeg maar: je bent neutraal. Je hoeft niet te kiezen. Dat is nog wel zo comfortabel. Maar zo kom je niet klaar met de Here Jezus. Die laat geen ruimte voor het neutrale standpunt. “Wie met mij niet is, is tegen mij, en wie met Mij niet samenbrengt drijft uiteen” (vers 23) Het is één van beide. **Kiezen** voor Jezus is de enige goede keus. Elke andere keus is fout. Dat betekent: het huis moet bewoond worden. Door de Geest. Wie daar niet voor kiest, krijgt het zwaar te verduren. Het wordt slechter dan

eerder. In het begin van onze beschaving werden volkeren gekerstend. Germanen, Batavieren, Saksen. Heidense volkeren. Het evangelie heeft het heidendom in z'n kracht gebroken. Maar als nu de demonen in groter getal terugkeren, dan wordt het slechter, zegt Jezus. Dan is het niet heidens, ón-christelijk, maar ánti-christelijk. We leven vandaag in de tijd van de wetteloze mens. De antichrist. Die zich wel bewust verzet tegen het christendom. Elke uiting van christelijk geloof moet de kop in gedrukt. We zijn er slechter aan toe, dan zo'n 1500 jaar geleden. De lege, platte cultuur wordt bewoond door demonen die op volle kracht bezig zijn met kapot maken van mensen. In een beschaafde cultuur gebeuren gruwelijke dingen, om kippenvel te krijgen. We leven in een na-christelijk tijdperk, dat zullen we merken. De duivels vullen de leegte. Er zit een oordeel van God in. Dat ontdekken we, als we in de spiegel kijken die Jezus ons in deze tekst voorhoudt. Zie je het? Leeg huis. Zeven boze geesten, oordeel van God.

Tempel van de Geest

Gaan we het tij keren? Als de demonen op volle kracht een ruïne maken van onze beschaving, wie redt het dan nog? Moeten we niet alle zeilen bij zetten? Christenen aller landen verenigt u. We hebben mekaar hard nodig. Laten de kerken elkaar zoeken. Daar worden we sterker van. Nu ben ik een warm voorstander van kerkelijke eenheid, als dat een eenheid is op grond van Gods ware Woord. De komende synode zal zich daar ook mee bezighouden. Er zijn mooie dingen gaande van vereniging. Maar niet met in je achterhoofd: dan staan we sterker tegen de duivelse invloeden. Alle mensen samen zullen alle legers van de duivel niet winnen.

Paulus wijst ons een weg: "Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God en weet u, dat u niet van uzelf bent?"

Dáár ligt onze kracht. Kerkgebouwen worden gesloopt, laten wij dan maar tempels van de Geest zijn. Bijvoorbeeld die enkelingen die in het politieke landschap het verschil maken. Hun persoonlijke geloof, de spiritualiteit...het vuur van de Geest in de harten van eenzame christenen. Die toch wat kunnen

betekenen. Wie weet wat het allemaal uitwerkt. Daar ligt voor ons allemaal de uitdaging. Paulus zet in op het lichaam. Het lichaam is in deze na-christelijke tijd belangrijk. “Ik heb een lichaam en ik ben mijn lichaam. Als mensen vinden dat ik een goed figuur heb, dan ben ik oké”. Het is er in veel shows: zien, en gezien worden. Je moet er sexy uit zien, wil je je geaccepteerd voelen. Het past bij deze gesecculariseerde tijd. Ik leef voor hier, ik leef in en voor dit lijf! En daar doe ik alles voor om zo mooi mogelijk voor de dag te komen.

Juist op dit punt maakt de christen een intens verschil. Zijn lichaam is tempel van de Heilige Geest. Tempel: dat was de plek die helemaal was gewijd aan God. De tegenwoordigheid van God vulde de tempel. Zo zijn mensen bedoeld, met lichaam en ziel gewijd aan God en zijn liefde. Hij woont in ons. Dat maakt verschil voor bijvoorbeeld hoe je omgaat met je presentatie naar anderen. Jij hoeft niet per se er zo sexy mogelijk uit te zien, en dan maar hopen op een mooie date, die jou accepteert. Wij zijn al geaccepteerd. Met huid en haar, door de Liefde van ons leven. Bij wie je je veilig voelt, tot rust komt.

God. Laat je met zijn liefde vullen. Wees een huis, een tempel van God. Bidt om de Geest, die dit aan je geeft. Bidt om een open hart, dat bewoond wordt door Hem. Amen.