

Psalm 84

Verlangen naar God inzingen!

Lezen: Psalm 84

Tekst: Psalm 84

Zingen: Psalm 84 : 1 en 2 (Nieuwe Psalm Berijming)

Zingen: Opwekking 520

Zingen: Psalm 84 (Psalmen voor nu; na de lezing)

Zingen: Psalm 73 : 10 (Geref. Kerkboek 2017)

Zingen: Weerklank 479 : 1 en 2 (voor de collecte)

Zingen: Weerklank 479 : 3 en 4 (na de collecte)

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus,

Lied van verlangen

Psalm 84 is een lied van verlangen. **Wat** hou ik van uw huis. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Er zingt hier iemand uit zijn hart. Diep in zijn lijf is zo'n heimwee. Een blijvende schreeuw om de levende God. Het klinkt fel, heftig. Als een kind dat ergens logeert. Het kan 's nachts niet slapen. Het denkt maar aan thuis. Lag ik maar in mijn eigen

bed. Het heeft zo'n groot heimwee. Het wil maar op één plek zijn: bij papa en mama. Thuis!

Zo verlangt de dichter. Onderweg. Naar Jeruzalem. Straks mag hij door de poort van de stad, en dan: de tempelpoort. Dáár moet hij wezen, bij de tempel. **Dat prachtige gebouw**. Waarom juist op die plek? Omdat God daar is. De levende. In de tempel zal Hij God ontmoeten. Dát maakt de tempel zo mooi. Dicht bij God zijn, daar verlangt hij naar. Hij zal bidden, gaan offeren, de zegen krijgen van de levende God. Het contact met de Heer wakkert zijn verlangen aan. De psalm is er vol van. De zanger is **jaloers** op mussen. Kunt u het zich voorstellen? Wat zijn het voor onooglijke vogeltjes. Te koop twee voor een duit, zegt Jezus. Je kunt nog korting krijgen. Vijf halen, vier betalen. Maar de dichter is jaloers. De musjes wonen in de tempel, op de binnenpleinen waar de altaren staan. Ze vliegen in en uit. De zwaluwen scheren met hun sierlijke vogelvlucht over de altaren, bouwen hun nestjes daar in de buurt, onder de pannen van het tempeldak. Het is zo teer. Papa en mama zwaluw die voor hun jongen zorgen, af en aan vliegen, de jonkies moeten eten. Het

gebeurt vlak onder Gods ogen. De mus leeft als een prins, de familie zwaluw leeft er veilig en vertrouwd. Zo dicht bij God. Het doet wat met de zanger. Mocht hij maar thuis zijn in de tempel. Nooit meer weg hoeven. Dag en nacht leven bij God. Wat lijkt hem het mooiste van alles? Zingen! Hij feliciteert ieder die bij God in huis woont, “gedurig mogen zij u loven”. Kan dat dan niet buiten de tempel? Jawel. Hij is nu onderweg, en zingt ook. Maar dáár in de tempel, daar ben je bij de Heer, dat zingt anders. Dichtbij de Heer zingen met al die anderen daar. Het pakt hem, zijn ziel en lijf. Hij is er gespannen op! Van binnen, van buiten. Verlangen! Hij houdt het niet meer.

Naar binnen zingen

Herken je dit? Vanmorgen hebben we de psalm gezongen. Op verschillende melodieën. De ene wat aansprekender dan de andere. In beide zat dat verlangen. Voelden wij het mee? Wilde je hier ook graag zijn? Is er in ons hart en ons lijf het verlangen naar de Heer, het heimwee naar God? Had je zin om eens lekker te zingen? Of was je er niet voor in de stemming? Hoe zit

het met uw verlangen naar de levende God? Leeft Hij voor je? Misschien is het wel eerlijk om te zeggen dat we vol zitten met andere verlangens. Voor een gelukkig en zinvol leven moet er aan allerlei behoeften worden voldaan. Op het gebied van lichaam, veiligheid en zekerheid, relaties, geborgenheid en waardering, zelfontplooiing. Ons leven wordt beheerst en gestuurd door onze vaak verborgen en onvervulde verlangens. Die het verlangen naar God uit ons hart kunnen vegen. Zou je deze Psalm niet eens rustig moeten lezen en daarbij jezelf onderzoeken, jezelf de vraag stellen: ben ik zo verlangend als de zanger. Ja? Dan zeg ik: gefeliciteerd. Als het antwoord 'nee' is...het staat ver van me af. Dan vraag ik: wil je daar iets aan doen? Als je dat niet wilt, leef je dan niet ver bij God weg? Misschien zeg je: afhaken, dat wil ik nou ook weer niet, ik wil wel mee blijven doen hier, ik denk ergens wel dat het goed is voor me. Maar het lukt me zo slecht om naar God te verlangen. **Help** me, alstublieft!

Een eerlijke vraag! Waar we misschien wel allemaal wat mee moeten. Ook als je net met hart en ziel Psalm 84 wél mee

gezongen hebt. Hoe is dat morgen? Is het over een paar weken weg? Dat kan. Een poos op het niveau zitten van Psalm 84, en dan er op een keer onder uit zakken. Help u ons alstublieft, dat het ons niet overkomt.

Ik begin hiermee: Gó d moet helpen. Het verlangen naar God, komt van Hem. Hij kan dat geven. Hoe? Door je liederen te laten zingen. Lieder van verlangen. Psalm 84. Een heel aantal van u heeft die vol overtuiging gezongen. Maar als er nu eens onder ons zijn, die zeggen: ik zong niet mee, ik had het gewoon niet zo met de inhoud? Dat gebeurt wel eens, dat we onze mond houden, want het is niet wat we voelen. Kun je daar ook anders tegenaan kijken? Lieder zingen niet om onze verlangens te uiten, maar om ons het verlangen naar God in te zingen. Door te zingen wordt het iets van jou. Langzaam maar zeker, soms ineens. Voorbeeld: ik heb lang gedacht, dat je de tien geboden niet kunt zingen. Totdat ik een collega hoorde zeggen: we gaan nu de wet bij ons naar binnen zingen. Ineens werd het me duidelijk. Zingen is niet alleen maar om emoties te uiten. Maar het kan ons verlangens te binnen te brengen. Dan

zingen we zo'n Psalm 84 niet uit, maar in. Met de bede dat God ons verlangen al zingend sterker maakt. Sterker dan alle andere verlangens die ons gevangen houden. God kan werken door het lezen van de Bijbel. Maar ook door ons zingen. Met dat je Psalm 84 zingt, heb je dat nog niet door. Maar de Geest werkt in stilte. Er groeit iets. Verlangen naar God. Een poosje geleden zong je Psalm 84. Wat heeft het met je gedaan? Ook al weet je het niet één twee drie, de Geest kan er wat mee. Wil je niet zonder verlangen naar God leven...zing mee.

Onderschat niet wat God met je doet. Onderschat de psalmen niet, want die staan bol van het verlangen naar God. De psalmen geven stem aan verdriet, berusting, wanhoop en vertwijfeling, maar boven alles aan het verlangen naar de Here. En bekijk het dan zo: als je de liederen op je lippen neemt, is dat niet om je emoties te uiten. Zingen is niet altijd uitlaatklep van wat je voelt. Met liederen kun je het algemeen christelijk geloof naar binnen zingen. In de liederen, ook in de Psalmen tref je heel andere verlangens dan die van jezelf. Van nature verlangen we niet naar God. God doet daar wat aan. Als jij

zingt, zorgt Hij dat het 'vreemde' Godsverlangen een plek krijgt diep in je hart. Zo kom ik bij het diepe geheim van deze Psalm. Waarom zou God dat willen? God verlangt naar jou. Hebben we dat goed door! Hij wil jou. Met lichaam en ziel. Hij wil je, zoals Hij je geschapen heeft.

Verlangen naar God maakt sterk

De zanger is onderweg. Niet gemakkelijk. Hij moet door een dor dal. Het was een droge hete zomer geweest. De oogst was binnen. Tijd voor vakantie, op reis naar Jeruzalem. Voor de reiziger geen grapje om over de kale, uitgedroogde bergen en door de onherbergzame vlakten te lopen. Het **dal vol balsemstruiken** is bijna niet om door te komen. Na een poosje ben je kapot. De enige weg is de weg terug. Maar dat gaat niet gebeuren. Vers 8 zegt, dat ze steeds krachtiger voort gaan, om in Sion voor God te verschijnen. Hoe komen ze aan die kracht? Lees vers 6: Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Of: in hun hart zijn de gebaande wegen. Verlangen naar God verandert een mens. De weg die

hij moet gaan verandert niet. Die blijft moeilijk, stekelig, gevaarlijk en vermoeiend om te gaan. Maar het voelt van binnen dat je loopt op mooie, glad geplaveide wegen. Net of je er frisser van wordt. Zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval, gaan ze van zegen tot zegen. Een triomfantelijk zinnetje. Het is nog droog en heet, toch voelt het anders. In hun hart is het of je in een oase loopt, besproeid met frisse regen. Dat doet verlangen met je. Je beleeft de dingen anders. De grootste moeilijkheden worden minder, als je alles op alles zet om dicht bij God te zijn. De hitte blijft, de droogte drukt zwaar, de steile hellingen en de zandstormen in de woestijn gaan boven je macht. Maar het heimwee naar de HERE geeft kracht. Je groeit boven jezelf en de moeiten uit. Je zet gewoon door. En het is of het makkelijker wordt. Ik hoor het terug. In het pastoraat. Mensen die heel wat te verstouwen krijgen...ze komen er door, en achteraf zeggen ze: ik wist niet dat ik dit aan kon. Maar het is gelukt. Dat kán dus. Verlangen naar God geeft nieuwe kracht.

Verlangen brengt je tot goede keuzes

“**Ja** liever één dag dicht bij u, dan duizend zonder u. Liever bij u aan de drempel dan binnen te zijn in een duistere tent”. De zanger maakt zijn keus. Liever aan de drempel van Gods huis. Als een bedelaar. Die mag niet over de drempel. Maar hij is nog liever zo’n bedelaar, dan in de duistere tent binnen gaan. Wat maakt die tent zo donker? God woont daar niet. Er zijn plekken waar God niet welkom is. Mensen stellen zijn aanwezigheid niet op prijs. Plekken waar mensen niet aan God willen denken. Die plekken zijn er veel, in ons geseclariseerde landje. Misschien denkt u: noem eens wat van die plaatsen, dan weten we dat we daar niet moeten zijn. Maar ik ben hier niet om plekken bij naam te noemen en te labelen: “tent voor goddelozen”, “duistere tent”. **Ik** moet het hebben over uw hart, jullie ziel en lichaam. Besteed goede zorg aan jullie verlangen, voedt het heimwee naar God. Je wilt graag dicht bij de Here leven? Dan ga je vanzelf het verschil zien met die tenten, waar jij niet wilt wezen. Dat hoef ik dan niet te zeggen. Die tenten kunnen in de stad zijn, misschien moet je wel dagelijks werken

in zo'n tent, waar collega's om God niet geven, of is de buurt waar je woont zo'n tent. Jij voelt het verschil. Je wilt zo niet leven. Geen dag. Jouw huis zal zo'n tent niet worden. Jij hebt gezien, hoe goed het is, dichtbij God. Je kiest er voor om dat in je gezin te voeden. Je wilt het ook graag zien bij je kinderen. Weet wel: dit is onderdeel van het gebed (vers 9). Je kunt je kinderen dat verlangen niet geven, helemaal niet opdringen. Maar je kunt er om bidden! God, zie naar ons om!

Verlangen naar geluk

Deze psalm prijst drie keer gelukkig.

Gelukkig wie wonen in uw huis (vers 5)

Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken (vers 6)

Gelukkig mens die op u vertrouwt (vers 13)

Verlangen naar God en geluk liggen bij elkaar. Ik las ergens:

Onze zonde is niet dat we vaak hartstochtelijk op zoek zijn naar geluk. Onze zonde is dat wij tevreden zijn met veel minder dan waarvoor God ons schiep en dat we niet die diepe vreugde zoeken die Hij geeft aan ieder die Hem wil leren kennen.

Dat is een pittige.

Waarom zou je naar God verlangen? Daar zegt de Psalm best wat van. God is onze zon en ons schild. Hij maakt je leven licht en warm, Hij beschermt het. Genoeg om je aan Hem over te geven. Wij letten nu vooral op dat herhaalde 'gelukkig'. Niet dat alles gladjes verloopt, zonder problemen en zorgen. Maar in het beschadigde leven kan een mens gelukkig te zijn. Er zijn van die momenten dat je verlangen naar God zo vervuld wordt...Hij is zo dichtbij ...je voelt je een gelukkig mens. En als het niet zo voelt, dan wéét je: God is dichtbij, je gelooft het.

Dat heb je in en door Christus. Vergeet niet dat de tempel het beeld was van de komende Here Jezus. Hij zelf: "meer dan de tempel is hier (Matt. 12) De hele Psalm gaat over Hém. Je kunt zijn naam overal invullen. Hoe lieflijk is uw woning...en waar maakt Jezus zijn woning... en nu kom ik heel dichtbij: in jouw hart. Hij komt je tegemoet met deze woorden: "Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en wonen"(Joh. 14 : 23). Dát is het diepste geluk. Wie

met minder genoeg neemt is veel te snel tevreden. Hij doet zichzelf te kort. De pelgrim moest er ver voor lopen. U hoeft er alleen maar diep voor te gaan, tot op de bodem van je hart.

Tot slot:

Op een rij:

- Secularisatie: een leven afgesloten voor God
- Tegen secularisatie: verlangen naar God
- Versterk het verlangen naar God, zing liederen van
verlangen
- Verlangen verfrist je leven als een milde regen in dorre
tijden
- Verlangen leert je keuzes te maken, tegen de secularisatie
(de tenten der goddeloosheid)
- Verlangen maakt je gelukkig: God wil door Christus in jou
wonen

Amen.

