

Matteus 5 : 6 (viering H.A.)

Gelukkige verzadiging van honger en dorst

Votum en groet

Zingen: Gezang 142 : 1 (schoollied n.a.v. hervormingsdag)

Wet

Zingen: Opwekking 705 – Toon mijn liefde

Lezen: Mattheus 5 : 43 – 6 : 6

Zingen: Psalm 34 : 1 – 3 (na de lezing; NPB)

Tekst: Mattheus 5 : 6

Verkondiging

Zingen: E&R 263 – Ik was hongerig

Viering Heilig Avondmaal (4^e formulier)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Liedboek 314 (oud): 1 en 3

Zingen: Opwekking 737 (na elke tafel 1 couplet)

Dankzegging (na de viering)

Collecte

Zingen: Ga dan op weg

1.
Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.
En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar.
Liefde verlicht dan je schreden
2.
Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.
Geen hongersnood: wij delen samen ons brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.
3.
Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.
Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen
liefde en warmte uitstralen.

Zegen

Zingen: Weerklank 358

1. God zij met u elke dag en nacht.
Hij, de Schepper van uw leven,
wil u ook zijn zegen geven.
God zij met u elke dag en nacht.

2. God zij met u elke dag en nacht.
Hij, de Herder van zijn schapen,
houdt de wacht, Hij zal niet slapen.
God zij met u elke dag en nacht.

3. God zij met u elke dag en nacht.
Hij, de Toevlucht in gevaren,
wil u overal bewaren.
God zij met u elke dag en nacht.

4. God zij met u elke dag en nacht.
Hij, de Hoorder der gebeden,
doet u delen in zijn vrede.
God zij met u elke dag en nacht.

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus,

Je hebt zin in een broodje. De hele morgen hard gewerkt en na je ontbijt niets meer gehad. Je maag rammelt.

Je hebt hard getraind. Het zweet drupt je bij je gezicht langs. Nu ben je echt toe aan een koud glas water. Heerlijk!

Honger, dorst. Je kent dat wel. Dat heftige verlangen. Je mist iets. Iets waar je dringend behoefte aan hebt. Wie honger heeft, heeft een tekort aan voedsel, wie dorst heeft moet nodig vocht binnen krijgen.

De Here Jezus heeft het over mensen, die dat gevoel hebben. Zij hebben gemerkt, dat ze iets missen. Ze moeten iets binnen krijgen, waar ze te weinig van hebben. En dat iets noemt Jezus: gerechtigheid.

Iets om honger en dorst naar te hebben. Het gaat om eerste levensbehoeften. Als de honger niet gestild wordt, sterf je. Wie dorst heeft, droogt uit. Zonder gerechtigheid zul je het koninkrijk van God niet binnengaan.

Wat is die gerechtigheid voor iets, dat je er zo naar verlangen kunt? Jezus legt dat uit. Heel de Bergrede gaat er over. Het komt hier op neer: je leeft eerlijk. Naar God toe. Naar je naaste. Het zit goed in je leven met de Heer, je hebt vrede met je broer of zus. Je durft God onder ogen komen, je leeft open met je vrienden. Daar leeft een mens van op. Heerlijk om met een vrij geweten God aan te spreken in gebed. Wat leef je vrij, als je zeker weet, dat je het voor een ander hebt opgenomen, toen iemand iets slechts over hem beweerde. Je hebt de naaste zó lief, dat je zelfs bidt voor wie je vervolgen. Alleen dan ben je kinderen van Vader in de hemel. Je kunt mensen liefhebben,

die ook lief zijn voor jou. Dat is geen kunst, je doet niks
bijzonders. Maar iemand die jou heeft vernederd, voor hém
bidden, dat kan alleen als God je helpt.

Nog iets: je kunt geuren met goede dingen die je doet. Bidden
in het openbaar. Minuten lang, zodat de mensen wel moeten
zeggen: zó, dat is een bidder. Maar als je dat doet om door
mensen geprezen te worden, doe je het voor je zelf. Jij maakt
er een show van, want de mensen moeten jou prijzen. Dat is
geen gerechtigheid, niet eerlijk voor God. Je strooit andere
mensen zand in de ogen, zij dénken dat je vroom bent, maar je
bent een egoïst. Gerechtigheid, dat is écht leven, zonder je
mooier voor te doen dan je bent. Dan hoef je niet op je tenen.
Echt leven: je kunt thuis een tiran zijn, en naar buiten toe lief en
aardig. Wat moeten je kinderen daar van denken? Als ouderling
was hij zo invoelend en begrijpend, de mensen in de wijk
prezen hem erom, maar thuis was hij er nooit voor zijn vrouw.
Hoe zou dat voor haar voelen? Hoe recht sta je voor God en
voor je gezin? Dat moet voor jezelf ook niet goed voelen. Soms
kun je zo'n hekel hebben aan jezelf. Waarom ben ik toch zo?

Dát is hongeren naar gerechtigheid. Waarom doe ik niet anders? Dat is de dorst waar Jezus het over heeft. Het leven zou zoveel mooier worden, zoveel fleuriger. Het zou in je gezin anders gaan. Daar kun je naar snakken.

Je bent heel enthousiast bezig in de gemeente. Je geeft veel tijd, je bent er altijd bij, mensen vinden je meelevend, en nemen een voorbeeld aan je. Maar thuis, in de binnenkamer, ben je daar wel eens met God alleen? Als je bidt, zegt Jezus, trek je terug in de binnenkamer. In die ruimte, waar niemand je ziet en prijzende opmerkingen maakt, moet het gebeuren. Bidt tot je Vader, die in het verborgene is. Heb daar geheim overleg, in de intimiteit van een rustig vertrek. Geen mensen voor wie je het doet. Alle schone schijn is ervan af. Je legt je hart open voor Hem, en je doet je voor Hem niet beter voor dan je bent. In alle eenvoud samen zijn met de Here, je behoeften voor Hem neerleggen, Hem prijzen. Iemand bij wie je open en oprecht kunt zijn, wie je bent. Dat is wat Jezus bedoelt met gerechtigheid. En je krijgt er rust bij, je vindt er kracht in.

Als je dat een keer geproefd hebt, wil je meer. Je gaat het vaker doen, het wordt een gewoonte, waar je niet meer zonder kunt.

De honger wordt sterker, het dorstgevoel neemt toe. Het smaakte goed, je kreeg er nieuwe kracht door. De Geest laat je groeien in wijsheid, liefde, trouw. Het leven komt er zo anders uit te zien. Zálíg. Gelukkig ben je. Want je zult verzadigd worden. Je voelt je er op een vrome manier voldaan over.

Anderen worden er blij van. En jij. Dat gevoel van verzadiging betekent niet: nou ben ik zo vol, er kan niks meer bij. Je weet dat je ook morgen weer die gerechtigheid moet krijgen...maar je hebt de bron gevonden. Want je hebt de smaak te pakken gekregen van Christus. Zijn gerechtigheid. Hij verzadigt, als je dat eenmaal proeft, wil je meer. Je wilt morgen weer, elke dag opnieuw bij hem te gast zijn. Je leven laten vullen met zijn verzadigende brood en het water van het leven.

Jezus biedt vandaag zijn voeding en drinken aan. Wie dorst heeft, komt tot Hem, en ontvangt gratis het water van het leven. Eet aan tafel Gods brood. Laat u verzadigen, door in te nemen de wijsheid, de vertroosting van Christus. Hij heeft er voor

geleden, ook voor deze zaligspreking. Hij is zelf de verzadiging, die Man, waardoor déze gelukwens mogelijk is. Als je ergens de smaak te pakken krijgt van gerechtigheid, dan wel bij Hem. Zou je geen honger krijgen naar Hem? Zou je ziel niet dorsten? Hij nodigt je aan Zijn tafel. Als je van Hém hebt genoten, geef jij op jouw beurt Jézus te eten en te drinken. Ook dat is gerechtigheid. Daar gaan we nu van zingen. Amen.