

Jezus is opgestaan... wat heb ik daaraan?

Wat we in de dienst doen...

- Wij zingen dat we op God vertrouwen en worden begroet (Sela)
- Wij zingen: Opwekking 430 (Heer, ik prijs uw grote naam...)
- Wij belijden onze schuld Gezang 156 (Heer, ik kom tot U...)
- Wij horen van Gods genade voor ons - Lezen: Psalm 103 : 8 - 12 (BGT)
- Wij bidden om de werking van Gods Geest
- Wij lezen uit de Bijbel: Johannes 20 : 1 - 10 en 1 Petrus 1 : 3 - 17 (BGT)
- We zingen: E&R 309 (Onze Heer is opgestaan...)
- We luisteren naar de preek
 - De preek gaat over 1 Petrus 1 : 3
- Wij zingen om God te eren: Opwekking 66 (Kom prijs de Heer...)
- Wij zingen over ons nieuwe leven: Lb 473 : 1 - 5 (Neem mijn leven...)
- Wij zingen na de preek: Jezus' liefde voor mij (Sela)
- Wij zingen nu over het nieuwe leven: "de wet in kindertaal"
- Wij danken en bidden
- Wij geven ons geld in de collecte
- Wij zingen: Ps. 146 : 1, 3, 6, 8 (laatste vers alternatieve melodie)
- Wij ontvangen nu Gods zegen

Inleiding

Broeders en zusters, broertjes en zusjes,

Ik heb een rare, maar gemakkelijk vraag voor jullie. De vraag is: "*Zie jij wel eens iemand die gestorven èn begraven is?*" [<klik1>](#) ... Natuurlijk is het antwoord: "*Nee.*" Iemand die je hebt begraven, zie je niet meer...

Eigenlijk is het maar een domme vraag. Wie vraagt nu zo iets? Iedereen weet toch, dat je iemand die begraven is, niet meer ziet. Als je iemand begraaft neem je voor altijd afscheid...

Maar... Wat lazen we net in de bijbel? Maria van Magdala ging 's morgens vroeg naar het graf van Jezus. Het graf was niet meer dicht. [<klik 2>](#) Zij denkt dat het lichaam van Jezus is weggehaald. Ze gaat het meteen aan Petrus en Johannes vertellen.

Als die er van horen rennen ze naar het graf. [<klik 3>](#) Een voor een gaan ze naar binnen. En Johannes begint als eerste te geloven, dat de Heer Jezus niet meer dood is. Jezus is opgestaan. Hij leeft. Al hebben Johannes of Petrus Hem nog niet gezien.

Dat zien komt later op de dag. Eerst mag Maria van Magdala hem zien. [<klik 4>](#) Daarna een paar andere vrouwen. Dan Petrus. Tenslotte ook Johannes en de andere leerlingen. Het is echt waar: Jezus is niet meer dood. Hij leeft.

Je begrijpt wel. Dit is best moeilijk te geloven. Want wij hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Geloven dat iets wat niet kan toch is gebeurd. Dat is heel moeilijk. Maar het is dan ook een wonder!

Een wonder wil zeggen, dat God iets doet wat eigenlijk niet kan. Denk aan het wonder waarover in de vorige dienst met aanpassingen is gepreekt. Dat de Heer Jezus het gestorven dochttertje van Jairus [<klik 5>](#) weer levend maakte.

Dat de Heer Jezus dat kon doen, dat geloven we wel. Hij was toch de Zoon van God. Zelf God. Maar als Jezus gestorven is. Wie moet Hem dan weer levend maken? ... Ja natuurlijk. God de Vader. De Vader van onze Heer Jezus Christus.

Dat geloven wij toch? En ook dat is een wonder! Dat je iets gelooft wat eigenlijk niet kan. Dat je gelooft dat de Heer Jezus, die aan het kruis stierf; die door Jozef van Arimatea en Nicodemus werd begraven... Dat Hij daarna is opgestaan uit de dood. [<klik 6>](#)

En dan zijn er nog meer wonderen. En daar gaat de preek vanmorgen over. Het gaat over:

Jezus is opgestaan... wat heb ik daaraan?

Weet je hoe lang het al geleden [<klik 1-1>](#) is, dat de Heer Jezus stierf aan [<klik 7-2>](#) het kruis en weer is opgestaan? Bijna tweeduizend jaar geleden. Dat is echt heel erg lang geleden. Er leeft al lang geen mens meer, die dat nog heeft meegemaakt.

Er leven nog wel mensen die de tweede wereldoorlog [<klik 7-3>](#) hebben meegeemaakt. Die eindigde meer dan 70 jaar geleden. In 1945. Maar ook al heb je die niet meegeemaakt. Van de vrede en de vrijheid, die na de oorlog kwamen, genieten we nog steeds.

Genieten wij vandaag ook nog van de opstanding van Jezus? Ja zeker. Petrus [<klik 8-1>](#) noemt in zijn brief drie dingen... Ja Petrus. De eerste leerling van Jezus. Petrus met zijn grote mond.

Petrus die drie keer zei [<klik 8-2>](#) dat hij Jezus niet kende. [<klik 8-3>](#) Die als eerste leerling het lege graf in ging en er goed heeft rondgekeken. We hebben het net samen gelezen (Johannes 20 : 6 en 7). Petrus die ook als eerste leerling de levende Jezus terug zag.

Petrus heeft er over nagedacht. En dan zegt hij: "*Alle eer aan God, [<klik 9>](#) de Vader van onze Heer Jezus Christus! Want Gods liefde is zo groot, dat hij Jezus Christus liet opstaan uit de dood.*"

Je hoort het. Petrus looft God. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij prijst Hem om zijn grote liefde. Want God liet Jezus niet in de dood. Hij liet Hem opstaan uit de dood. Het wonder van de opstanding is een wonder van Gods liefde!

Tegelijk is dat het bewijs, dat het lijden en sterven van de Heer Jezus genoeg was. Genoeg om al onze zonden weg te doen. God kan en wil ons alle verkeerde dingen - wat ze dachten, zeiden en deden - vergeven. Wat een liefde!

Dat is het eerste wat wij aan de opstanding van Jezus hebben. We leren van Petrus God te prijzen. De Vader van onze Heer Jezus Christus te loven. Waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Dat kennen we.

Als je iets heel bijzonders hebt meegemaakt. <klik 10> Je mocht mee met een truckerstocht. Of je bent naar een wedstrijd van Feijenoord geweest. Of ze nou verloren of wonnen. Het was een feest. Iedereen moet het horen. Je praat er de hele dag en de dag erna over.

Daarom komen we nu elke zondag weer naar de kerk. <klik 11> Zondag is de dag waarop de Heer Jezus opstond uit de dood. Daarom gaan we juist op die dag God eren, loven en prijzen. We zingen samen onze liederen voor Hem.

Laten we dat nu ook maar doen. We zingen Opwekking 66: "Kom prijs de Heer!"

Jezus is opgestaan... wat heb ik daaraan? <klik 12> Petrus schrijft: "Daardoor is ons leven veranderd en zijn wij nieuwe mensen geworden." Dat is het tweede wonder. Een wonder net zo groot als de opstanding van Jezus.

Wonderen zijn te groot om te begrijpen. Je kunt zeggen dat het gebeurd is. Maar snappen doe je het niet. Ook de knappe bijbelgeleerde Nicodemus snapte hier niets van. Hij begreep niet hoe een mens "opnieuw geboren" kon worden.

En dat zijn wij met hem eens. Je wordt maar één keer geboren. Net zo goed als dat je maar één keer sterft. Toch heeft de Heer Jezus, en hebben ook zijn leerlingen, het heel vaak over opnieuw geboren worden. Voor een tweede keer geboren worden.

Wat zou dat nu toch betekenen? Als ik nu eens zeg: <klik 13-1> 'Je begint aan een nieuw leven.' Dan begrijp je het misschien wat beter.

Stel: Je hebt je hele leven al in een rolstoel <klik 13-2> gezeten. Dan wordt er een behandeling ontdekt, waardoor je toch kunt leren <klik 13-3> lopen. Dat is heel fijn. Net alsof je een nieuw leven krijgt.

Of je bent doof. Je krijgt een <klik 13-4> gehoorapparaat. En ineens hoor je <klik 13-5> vogels fluiten en de klok tikken. Alsof je aan een nieuw leven begint. Het leven gaat er totaal anders voor je uitzien.

Hetzelfde gebeurt als je een bril krijgt. Je ziet ineens alles anders. Anders van vorm. Maar ook scherp. De wereld wordt ineens een stuk mooier. En je leven ook. Je geniet er meer van.

Wel. Dat gebeurt ook als je een "nieuw mens" wordt. Je leven gaat er heel anders uitzien. Daarom zegt Petrus: "Ons leven is door de opstanding van Jezus veranderd." Het is alsof je aan een nieuw leven begint.

Nee! Het is niet alsof. Het is ècht zo. <klik 14-1> Je begint aan een nieuw leven. En dat merk je. Dat merkt iedereen die je kent. Je gaat anders leven, dan je tot nu toe gedaan hebt. Je gaat beter leven. Laat ik maar een paar voorbeelden geven.

Als je ruzie hebt gemaakt met iemand, dan ga je het zo snel mogelijk weer goed maken. Als je ziet dat iemand sommigen dingen moeilijk vindt, dan probeer je de ander zo goed mogelijk te helpen.

Neem nu Sem. Emma zit bij hem in de klas. Emma vind rekenen erg moeilijk. Sem ziet dat ze het niet snapt. Hij zegt: "*Zal ik je even helpen?*" Emma is daar heel blij mee. Ook Sem is blij, als hij merkt, dat Emma het na een poosje toch snapt.

Als nieuw mens wil je wil eigenlijk niets liever dan andere mensen helpen. Of het nu medebewoners, klasgenoten, burens of vluchtelingen zijn. Zodra je ziet, dat ze iets moeilijk vinden of niet kunnen, zeg je dat je wel wilt helpen.

Nieuwe mensen denken niet alleen aan zichzelf. Ze [<klik 14-2>](#) hebben veel over voor anderen. Ze geven complimentjes als iemand iets goed doet. Over het uiterlijk of de kleren van een ander. Van pesten willen ze helemaal niets weten...

Hoe was dat in de afgelopen week bij u en bij jou? ...

Weet je wat de gevolgen zijn als je ook aan anderen denkt? Het voelt goed als je ziet dat de ander er blij van wordt. Je kunt zeggen: iedereen wordt er blij van. De mensen om je heen, de ander die je helpt, en ook jijzelf. En ik weet er nog één. God!

God ziet graag dat jij door Jezus' opstanding een beter mens wordt. Ook omdat het daardoor beter gaat met andere mensen. God geniet echt van zijn wonderen.

Laten we ook hierover een lied zingen. Gezang 473 uit het Liedboek "*Neem mijn leven laat het Heer, toegewijd zijn aan uw eer.*" De verzen 1, 2, 3, 4, 5,

Jezus is opgestaan... wat heb ik daaraan? [<klik 15-1>](#) Petrus noemt als derde: "*Nu kunnen we altijd op hem vertrouwen.*" Of zoals het in een andere vertaling staat: "*Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, leven wij in hoop.*"

Wat een blijde boodschap is dat! Want krijgen we in dit leven niet telkens te maken met de dood? Veel mensen krijgen een ziekte waarvan je niet meer beter kunt worden. Anderen sterven. Soms al op jonge leeftijd.

[<klik 15-2>](#) Hoe ouder je wordt, hoe meer je er mee te maken krijgt. Een familielid sterft. Vader, moeder, opa, oma, broer, zus, oom, tante. Soms ook een kind. Steeds vaker maak je de gang naar de begraafplaats. Wat een verdriet! Wat een gemis!

Ook zijn er de vele slachtoffers van oorlog en geweld. Slachtoffers van aanslagen door terroristen. Je kunt om die doden niet heen. En we weten dat er vaak ook kinderen van God bij zijn. Wat een ellende!

Het lijkt erop dat de dood overal is. En dat is ook zo. Het hoort als het ware bij het leven op deze aarde. Het begint met geboren worden en het eindigt met sterven. Zo gaat dat...

Is het leven nog wel de moeite waard? Is er troost? Ja, zegt Petrus. We leven... Hoor je het? We leven! in hoop. Er is hoop. We hoeven niet wanhopig te worden. [<klik 16>](#) God geeft ons hoop voor de toekomst.

Wat die hoop is? De belofte van God, dat *"ieder die in de Heer Jezus gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft"* (Johannes 3 : 16). Het leven met Jezus eindigt niet. Ook niet door het sterven.

Daar komt nog iets bij. De Heer Jezus is de eerste die uit het graf opstond en niet meer hoeft te sterven. Een groot verschil met bij voorbeeld die dochter van Jairus en met de andere mensen die uit de dood werden opgewekt. Die mensen moesten nog een keer sterven. Jezus niet.

Wie in de Heer Jezus gelooft zal - net als Hij - eens uit het graf opstaan en daarna niet meer sterven. Het betekent, dat wij kinderen van God die gestorven zijn, eens zullen terugzien!

Op de dag dat de Heer Jezus terugkomt. [<klik 17>](#) Op de jongste dag. De Heer Jezus roept dan alle mensen die bij Hem horen weer tot leven. Leven om nooit meer te sterven. Wat een feest zal dat zijn!

Dat is onze toekomst. Daar mag je op vertrouwen. God heeft het beloofd. We weten het zeker. Want Jezus is opgestaan. Het kan. Het zal gebeuren. Kijk maar naar Jezus. Hij leeft!

Laat de opstanding van onze Heer Jezus Christus dan bijna tweeduizend jaar geleden zijn gebeurd. Die opstanding is tot op de dag van vandaag heel belangrijk. Belangrijk voor ons. Zij zal ook in de toekomst belangrijk zijn. Totdat Christus terugkomt.

Wij hebben troost. Wij hebben hoop. We leven vol vertrouwen op de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat maakt blij. Daarom zingen we als amenlied: *"De liefde van Jezus"* van Sela.

Amen.